

Orde van dienst
Zondag 4 oktober
10.00



Hartelijk welkom in deze kerkdienst! Omdat deze dienst wordt uitgezonden via YouTube, kom je mogelijkerwijs in beeld. Wil je dat niet? Vraag dan om een plaats wat meer achterin de kerk. Na afloop van de dienst vragen we je weer even te gaan zitten, en het gebouw te verlaten op aanwijzing van de vrijwilligers. We wensen je een gezegende dienst toe!

- **Inleidend orgelspel**
- **Welkom en mededelingen**
- **Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed**
- **Votum en groet**
- **Luisteren – Psalm 27 vers 1**

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

- **Psalm 27 vers 4-12 – gelezen in beurtspraak uit de NBV**
Vetgedrukte tekst wordt gesproken door de gemeente.

Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te
aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

**Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.**

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

**Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
Wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na:
'Zoek mijn nabijheid!'
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
Verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.**

Koor: Hide not thou thy face - Richard Farrant (1525 – 1580)

Hide not thou thy face from us, O Lord,
and cast not off thy servants in thy displeasure;
for we confess our sins unto thee
and hide not our unrighteousness.

For thy mercy's sake, deliver us from all our sins.

(Psalm 27: 10; iets gewijzigd)

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God mijn behoud.

Al verlaten mij vader en moeder
de HEER neemt mij liefdevol aan.

**Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.**

- **Luisteren – Psalm 27 vers 7**

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zoekt!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

- **Moment met de kinderen / Maandlied – Gezang 434 vers 1**

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

- **Gebed bij de opening van het Woord**

- **Schriftlezing – Jeremia 31:31-34**

³¹ De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, ³² een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. ³³ Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. ³⁴ Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

- **Luisteren – ‘Kyrie’, Urmas Sisask (* 1960)**

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u over ons.

- **Schriftlezing – Hebreëën 10:19-25**

¹⁹ Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, ²⁰ omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen.

²¹ We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God;

²² laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. ²³ Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

²⁴ Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, ²⁵ en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

- **Luisteren – ‘Come, dearest Lord’, Richard Lloyd (* 1933)**

Come, dearest Lord, descend and dwell by
faith and love in ev'ry breast;
then shall we know and taste and feel the
joys that cannot be expressed.

Come, fill our hearts with inward strength,
make our enlarged souls possess,
and learn the height, and breadth and
length of thine unmeasurable grace.

Amen.

*Kom Heer, daal tot ons neer en woon in
geloof en liefde in ieders hart
zo zullen wij kennen, proeven en ervaren met
een blijdschap boven ons weten.*

*Kom, vul onze harten met met innerlijke
sterkte, doe onze ziel bezitten
en leren, de hoogte en breedte en lengte van
uw onmeetbare genade.*

- **Verkondiging**

- **Luisteren – 'Zonder maat is Gods erbarmen' // There's a wideness in God's mercy**

Zonder maat is Gods erbarmen,
weidser dan de oceaan;
zo vol mildheid is Zijn oordeel,
meer dan vrijheid bieden kan.

Want de mate van Gods liefde,
overstijgt de mensenmaat;
niemand is zo ruim van harte,
kent zo'n milde overdaad.

Zo voluit geldt Zijn bevrijding,
Die met bloed bezegeld is:
danken wij niet onze vreugde,
aan Hem die gekruisigd is?

Kenden wij maar liefdes eenvoud,
waar wordt dan Zijn woord van eer;
niets dan vreugde zou ons deel zijn,
louter vreugde in de Heer.

Onze zorgen, onze zonden,
vallen juist de hemel zwaar;
nergens is het oordeel milder
en genadiger dan daar.

Met de maat waarmee wij meten
en Hem menen trouw te zijn,
doen wij Hem te kort; wij denken
van Zijn liefde veel te klein.

Deze rijkdom aan genade,
geldt ook wat te wachten staat:
nieuwe scheppingen die bloeien,
als de hemel open gaat.

- **Dankzeggingen en voorbede - stil gebed - Onze Vader**
- **Diaconaal moment**

*De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.
Bijdragen kan via de Jacobi-app of de QR-code of door een
bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie:
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU.
Onder vermelding van "Collecten Jacobikerk 4 oktober 2020"
en een eventuele verdeling over de twee collectedoelen.*



- **Luisteren – Gezang 257**

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

- **Zending en zegen**
- **Uitleidend orgelspel**

