

Orde van dienst

zondag 2 augustus
17.00

Jacobikerk
protestantse wijkgemeente



Hartelijk welkom in deze eredienst. Graag vragen we je aandacht voor een enkele opmerking vooraf. Conform de richtlijnen vanuit de overheid en de PKN is het helaas (nog) niet mogelijk om mee te zingen met de liederen tijdens deze dienst. We wensen elkaar een gezegende dienst toe!

- Welkom en mededelingen
- Inleidend orgelspel
- Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
- Votum en groet
- Luisteren – Psalm 92 vers 1,7,8

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

8 Zij zullen vruchten dragen, voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven

- Spreken – Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.

Amen

- **Luisteren – Psalm 104 vers 17 Oude Berijming**

Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren, Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan, En met vermaak Zijn grootheid
gadeslaan;

Ik zal mij in den God mijns heils verblijden En dag op dag aan Hem mijn psalmen
wijden.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing – Prediker 9:9b-12; Matteüs 6:26-34**

Prediker 9b Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

Mattheüs 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de

oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

- **Luisteren – Gezang 49 vers 6,7,11,12,14**

6 De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en 't paradijs verteld.

7 De vogels die daar vliegen,
zij geven hoog van God
zij geven van de liefde
van God de Vader op!

11 Want God is al hun leven,
zij komen niet te kort,
al bloeien ze maar even
en morgen reeds verdord.

12 Wat zullen wij dan slaven
en werken tot ter dood?
Ons manna komt van boven,
ons dagelijkse brood.

14 God immers houdt op aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

- **Verkondiging: Matteüs 6:33,34**
- **Luisteren – Gezang 448 vers 2,3,4**

2 Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4 Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht
al ligt het veld te klagen, onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

- **Diaconaal moment**

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt of door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU. Onder vermelding van "Collecten Jacobikerk 2 augustus 2020" en een eventuele verdeling over de twee collectedoelen.



- **Dankgebed**
- **Luisteren – Psalm 63 vers 2,3**

2 Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

3 Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwd,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

- **Zending en zegen**
- **Uitleidend orgelspel**

