

Ochtendgebed Jacobikerk, 15 maart 2020, 10:00 uur

*(Het ochtendgebed is een besloten viering. In verband met maatregelen rondom corona zijn alleen de voorganger, enkele kerkenraadsleden, organist, koster en bloemenbezorgers aanwezig. De viering is te beluisteren via kerkomroep.nl)*

## **Welkom en mededelingen**

### **Votum en groet**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.

### **Improvisatie – Psalm 131: 1, 2 en 3 (“O Heer er is geen trots in mij”)**

1 O HEER, er is geen trots in mij,  
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,  
ik zoek niet met een waanwijs oog  
naar wat te groot is en te hoog.

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil  
gevoegd in vrede, mild en stil,  
zoals het pas gespeende kind  
troost in zijn moeders armen vindt?

3 Gespeend en toch getroost, zo laat  
mijn ziel zich leiden door Gods raad.  
Hoop, Israel, op God den HEER,  
rist bij Hem nu en immermeer.

## **Gebed**

### **Bijbellezing – Psalm 131**

- 1 Een pelgrimslied van David.  
HEER, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen.
- 2 Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.  
Als een kind op de arm van zijn moeder,  
als een kind is mijn ziel in mij.
- 3 Israël, hoop op de HEER,  
van nu tot in eeuwigheid.

## **Overweging – “Tot rust gebracht”**

### **Improvisatie – Gezang 178 (“Jezus om uw lijden groot”)**

1 Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood  
die volbrengen 't recht van God,  
Kyrie eleison.

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison.

6 Om het zwijgen, het geduld,  
waarmee Gij de wet vervult,  
als men vruchtloos zoekt naar schuld,  
Kyrie eleison.

## **Diaconaal moment**

### **Voorbeden en dankzegging**

### **Improvisatie – Gezang 427: 1, 5 en 8 (“Beveel gerust uw wegen”)**

1 Beveel gerust uw wegen,  
al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden  
wijs spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan.

5 Laat Hem besturen, waken,  
't is wijsheid wat Hij doet.  
Zo zal Hij alles maken,  
dat ge' u verwondren moet,  
als Hij die alle macht heet,  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft,  
waarom gij thans nog schreit.

8 Hoor onze smeekgebeden;  
Heer, red uit alle nood!  
Sterk onze wankle schreden  
en leer ons tot de dood  
vertrouwen op uw zegen  
en vaderlijk beleid,  
dan voeren onze wegen  
naar 't rijk der heerlijkheid.

## **Zending en zegen**