

# Jacobikerk

protestantse wijkgemeente



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst is er links voorin de kerk ruimte voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (06-11204797, wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

## Ochtenddienst 10.00 uur

voorganger: ds. W. P. Vermeulen

organist: Gerrit Christiaan de Gier

## DOOPDIENST

## Middagdienst 17.00 uur

voorganger: ds. P. J. Verhagen uit Harderwijk

organist: Karel Demoet

### Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

### Votum en groet

**Zingen** Psalm 8: 1, 3, 4

### Geloofsbelijdenis

**Gebed** om Gods Geest bij de opening van het Woord

**Schriftlezing** Genesis 4,20-22 en 11,1-7

**Zingen** Gezang 479: 1, 3, 4

**Schriftlezing** Lucas 12,16-21 en Handelingen 2,22-24

### Verkondiging

**Zingen** Gezang 472: 2, 4, 6

### Inzameling van de gaven

### Dankgebed en voorbeden

**Zingen** Psalm 34: 1, 2

### Zegen

## Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

liturg: Joost de Jong

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

## Collecten

De collecten in de dienst zijn vandaag bestemd voor Stedelijk Diaconaal Werk en voor Kerk & Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift *Kerk & Israël Onderweg*. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.