

Ochtenddienst 10.00 uur

voorganger: dr. A. Markus uit Rotterdam

organist: Sietze Kaldeway

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 65: 1, 2

Gods gebod

Zingen Psalm 25: 2, 6

Moment met de **kinderen**

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Matteüs 22,1-14

Zingen Psalm 24: 2, 3

Verkondiging

Zingen Gezang 377: 1, 2, 3, 4, 7 *Liedboek 2013* > z.o.z.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 409: 1, 2, 5

Zegen

Kindernevendienst

Ons maandlied is "Zoek eerst het Koninkrijk van God" (*Hemelhoog*, nr. 88).).

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien,
Hallelu-, halleluja.

Halleluja (4x)

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt,
Hallelu-, halleluja.

Halleluja (4x)

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-4 en deze wordt geleid door Marijke Floris (groep 1-2) en Martine Klasens (groep 3-4).

Middagdienst 17.00 uur

voorganger: ds. P. Vroegindeweij uit Lexmond

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 27: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 27: 7

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Matteüs 5,10-12 en Handelingen 5,40-42

Zingen Gezang 405: 1, 4

Schriftlezing 1 Petrus 4,12-19

Zingen Gezang 405: 5, 6

Verkondiging "Lijden tot eer van God", n.a.v. 1 Petrus 4,12-19

Zingen Psalm 66: 1, 3

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 427: 2, 6, 7

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

liturg: Willem Jan de Hek

thema: Inspiratie voor het goede leven (10) slot

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor het Studentenpastoraat.



Gezang 377 (Liedboek 2013)

Zo als ik ben, kom ik na bij,
met niets in han den dan dat Gij
mij riep en Zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.