



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst zondag, 10.00 uur
voorganger: ds. W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier
m.m.v. kamerkoor Cantiago

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Gezang 173

Gebed van verootmoediging koor

Thomas Attwood (1765-1838): "Turn thee again, O Lord"
tekst: Psalm 90 vers 13

Gods gebod

Zingen Psalm 40: 1, 3

Moment met de **kinderen** maandlied

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 53,11-12 · Lucas 22,35-53

Zingen Psalm 35 wisselzang met koor: gemeente vs. 4 en 9

Verkondiging

Zingen Psalm 63: 2, 3

Inzameling van de gaven koor

Adam Harvey (geb. 1964), "Gethsemane"
Engelse tekst: zie kolom hiernaast

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 461 (1 koor, 2-3 allen, 5 koor, 6-7 allen)

Zegen

Kindernevendienst

We gaan verder met ons Paasproject *God kiest, God redt... kies jij ook?* Deze week gaat het over Simon van Cyrene (Lucas 23,26-32). Het thema is "gedwongen om te kiezen".

Ons (nieuw!) maandlied is "Nu gaan de bloemen nog dood" (Hemelhoog 121) en we beginnen met de eerste twee coupletten:

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Stil maar, wacht maar...

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Anna als hulpouder) en groep 3-4 Marjolein van Stuijvenberg. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Bloemen

We bedanken Wouda Houweling voor al het werk dat zij doet in de gemeente en geven haar een bos bloemen. Ook zijn er bloemen ter felicitatie voor dhr. K. Ouwens, die deze week jarig was.

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: proponent Willem Jan de Hek
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 85: 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 444: 1, 2, 3

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Jona 3,1-4,11

Zingen Psalm 139: 1, 3, 14

Verkondiging

Zingen Gezang 182: 1, 6

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 481: 1, 4

Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds. M. van Duijn uit Zeist

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk in Actie / Zending en voor Opbouw Wijkgemeente.

GETHSEMANE

'Tis midnight, and on Olive's brow
The star is dimmed that lately shone;
'Tis midnight; in the garden now,
The suffering Saviour prays alone.

'Tis midnight, and from all removed,
Immanuel wrestles, lone, with fears,
E'en the disciple that he loved,
Heeds not his Master's grief and tears.

'Tis midnight, and for other's guilt
The Man of Sorrows weeps in blood;
Yet he that hath in anguish knelt,
Is not forsaken by his God:

'Tis midnight, from the heavenly plains,
Is borne the song that angels know;
Unheard by mortals are the strains
That sweetly sooth the Saviour's woe.

William B. Tappan (1794-1849)