



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email [wpvermeulen@jacobikerk.nl](mailto:wpvermeulen@jacobikerk.nl)). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremm (06-29222957, [diaconie@jacobikerk.nl](mailto:diaconie@jacobikerk.nl)). We wensen je een goede en gezegende dienst.

**Ochtenddienst** zondag, 10.00 uur  
voorganger: ds. W. P. Vermeulen  
organist: Gerrit Christiaan de Gier

**Welkom** en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

**Votum en groet**

**Zingen** Psalm 147: 1

**Gods gebod**

**Zingen** Psalm 143: 1, 2, 8

Moment met de **kinderen** *maandlied*

**Gebed** om Gods Geest bij de opening van het Woord

**Schriftlezing** Lucas 22,1-23

**Zingen** Psalm 77: 4

**Verkondiging**

**Zingen** Gezang 454: 1, 3

**Inzameling van de gaven**

**Viering van het Avondmaal**

Inleidende woorden

Geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289

Tafellied: Evangelische Liedbundel 285

**Dankgebed en voorbeden** – stil gebed – Onze Vader

**Zingen** Gezang 182: 6

**Zegen**

## Kindernevendienst

Vandaag beginnen we met ons Paasproject. Het thema is: *God kiest, God redt... kies jij ook?* Het project neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken de keuzes van Jezus niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. Centraal in dit Paasproject staat een rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeld wordt in deze (grote) rugzak.

We hebben het deze zondag over een keuze die Jezus maakt: Jezus kiest voor Gods plan (Lucas 22,39-53).

Ons maandlied is "Weet je dat de lente komt":

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,  
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid,  
de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.

Weet je dat de lente komt ...

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,  
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,  
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft ...

*Leiding:* groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Maite), 3-4 Corine Eij, 5-6 Hilda v.d. Stok, 7-8 Lambert Weerd en Nieske Heutink.

## Bloemen

De bloemen geven we ter bemoediging aan dhr. en mevr. Drenth. Zij zijn al langere tijd niet in staat om de kerkdiensten te bezoeken. Ook geven we bloemen aan Irma de Vrij. Wij willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet bij het coördineren van Actie Kerkbalans.

**Middagdienst** zondag, 17.00 uur  
voorganger: ds. G. van Meijeren uit 's Graveland  
organist: Gerrit Christiaan de Gier

**Welkom** en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

**Votum en groet**

**Zingen** Gezang 187: 1

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen** Gezang 187: 2, 3

**Gebed** om Gods Geest bij de opening van het Woord

**Schriftlezing** Johannes 2,13-22

**Zingen** Psalm 84: 1, 5

**Verkondiging**

**Zingen** Psalm 73: 8, 9, 10

**Inzameling van de gaven**

**Dankgebed en voorbeden**

**Zingen** Gezang 313: 1, 2, 6, 7

**Zegen**

**Avondgebed**, 19.30 uur, Zuiderkoor

*liturg:* Marleen Schoonderwoerd

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur.

## Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor Stedelijk Diconaal Werk en voor Opbouw Wijkgemeente.

- 
- ELB 289
- Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
– het gesternte zingt Zijn eer –  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.
  - Ik geloof dat mijn Verlosser,  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen – God zij glorie –  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is Mijn lichaam –,  
door de wijn – dit is Mijn bloed –,  
geeft de Vrededorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.
- ELB 285
- Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,  
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,  
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren  
die onze God en leidman te leven is.
  - Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,  
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.  
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen  
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan
  - Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,  
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,  
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,  
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.