



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst zondag, 10.00 uur
voorganger: ds. T. L. J. Bos uit Waddinxveen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 130: 1, 2

Gods gebod

Zingen Psalm 130: 3, 4

Moment met de **kinderen** *maandlied*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 45

Zingen Psalm 121: 3, 4

Verkondiging

Zingen Gezang 177: 1, 4, 5, 7

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 305: 1

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het thema "Jij bent uniek" (naar aanleiding van Lucas 6,12-16: Jezus kiest de twaalf discipelen). Ons maandlied is "Weet je dat de lente komt" (*Hemel-hoog* 207: 1, 2)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid,
de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt ...

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft ...

Leiding: groep 1-2 Carolien de Vries (& ouder van Roos als hulpouder); groep 3-4 Marjolein van Stuijvenberg.
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Bloemen

De bloemen geven we deze week ter felicitatie aan dhr. H. Rijksen, die deze week jarig was. Ook geven we bloemen ter bemoediging aan Gerben en Afiena van IJken. Er zijn zorgen rondom de gezondheid van hun zoontje Lucas.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie, voor Kerk in Actie (kerkopbouw in Cuba), en voor de Wijkvereniging (derde collecte, zoals vorige week aangekondigd).

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: prof. F. G. Immink uit Driebergen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 115: 5, 6

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 77: 7, 8 *oude berijming*

'k Zal gedenken hoe voor dezen
ons de HEER heeft gunst bewezen.

'k Zal de wond'ren gadeslaan
die Gij hebt van ouds gedaan;
'k zal nauwkeurig op Uw werken
en derzelve uitkomst merken
en, in plaats van bitt're klacht,
daarvan spreken dag en nacht.

Heilig zijn, o God, uw wegen,
niemand spreek' Uw hoogheid tegen.

Wie, wie is een God als Gij?
groot van macht en heerschappij?

Ja, Gij zijt die God, die d' oren
wond'ren doet op wond'ren horen;
Gij hebt Uwe roem alom
groot gemaakt bij 't heidendom.

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 12,12-33

Zingen Gezang 178: 1 t/m 5

Verkondiging

Zingen Psalm 40: 4 *oude berijming*

Brandofferen noch offers voor de schuld
voldeden aan Uw eis noch eer.

Toen zei ik: zie, ik kom, o HEER;
de rol des boeks is met mijn naam vervuld.

Mijn ziel, U opgedragen, wil U alleen behagen,
mijn liefd' en ijver brandt;

ik draag Uw heil'ge wet, die Gij de sterv'ling zet,
in 't binnenst' ingewand.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 481: 4

Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds. W. P. Vermeulen

liturg: Nadine van Hierden

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.