



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst zondag, 10.00 uur
voorganger: ds. W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier
m.m.v. kamerkoor Cantiago o.l.v. Herman Mussche

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 23: 1

Gods gebod

Zingen Evangelische Liedbundel, nr. 8

*Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.*

*U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.*

*U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.*

*U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.*

Moment met de **kinderen**

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Lucas 8,40-56

Zingen Psalm 71: 1, 4 (koor), 5, 10 (koor), 13

Verkondiging

Zingen Psalm 17: 3

Inzameling van de gaven

Viering van het **Heilig Avondmaal**

Inleidende woorden

Zingen Gezang 170: 1, 2

Tafellied Gezang 352: 1, 5, 6

Koor

- "Verily, verily, I say unto you" (Thomas Tallis)
Engelse tekst: Johannes 6,53-56.
- "Father, we have broken the bread" (Christopher Tambling)
Vertaling: Vader, wij hebben het brood gebroken – lichaam van Christus. We hebben wijn geproefd – zijn nieuwe leven. We danken U voor deze gaven. Ze maken ons één in Hem en brengen ons in Uw nieuwe schepping – Uw wil voor alle mensen. Door Hem die stierf en verrees, Uw Zoon, onze Redder Jezus Christus.
- "Agnus Dei" (Joseph Rheinberger)
Vertaling: Lam van God, dat de zonde der wereld draagt; Heer, ontferm U over ons. ...Heer, geef vrede overal.
(naar Johannes 1,29)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 477: 2

Zegen

Bloemen

Ook deze week mogen we twee gemeenteleden feliciteren en een bos bloemen overhandigen. Mevr. Baan-Haase en mevr. Jasperse waren deze week jarig.

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: dr. H. de Leede uit Amersfoort
organist: Laurens de Man

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Gezang 322: 1, 4, 5, 6

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing 1 Petrus 3,13-4,11

Zingen Gezang 329: 2, 3

Verkondiging

Zingen Gezang 75: 1, 11, 12

Inzameling van de gaven

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 33: 7. 8

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 4: 3

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Liturg: Nadine van Hierden

Iedere zondag is er afwisselend Avonddienst of Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk in Actie - Wereld-diaconaat en voor Opbouw Wijkgemeente.

Kindernevendienst (ochtend)

We gaan de komende weken twee nieuwe methodes testen voor de Kindernevendienst. Vorig jaar hebben we dit ook geprobeerd, maar dat heeft geen duidelijke voorkeur of keuze opgeleverd. We gebruiken de komende weken (tot medio maart) de kinderwerkmethode Klik (van de HGJB). Zondag 3 en 10 februari is het thema "Liefde is... zien!" We lezen Lucas 7,36-50. Ons maandlied is "Dank u voor deze nieuwe morgen" (Hemelhoog 554: 1 en 2)

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Anna als hulp-ouder), 3-4 Martine Klasens, 5-6 Hilda van der Stok, 7-8 Lambert Weerd en Nieske Heutink.