



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmè (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst zondag, 10.00 uur
voorganger: ds W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 84: 1, 2

Gebed van verootmoediging

Zingen Gezang 157: 4

Gods gebod

Zingen Gezang 157: 5, 6

Moment met de **kinderen** *maandlied, Psalm 42:1*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Lucas 4,43-5,11

Zingen Psalm 139: 1, 11

Verkondiging

Zingen Gezang 463: 1, 2, 4

(melodie uit Liedboek 2013, nr. 836)

1 O Heer die on - ze Va - der zijt,
ver - geef ons on - ze schuld.
Wijs ons de weg der za - lig - heid,
en laat ons hart, door U ge - leid,
met lief - de zijn ver - vuld,
met lief - de zijn ver - vuld.

Inzameling van de gaven

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

– afscheid, **zingen** Psalm 90: 8

– bevestiging, **zingen** Gezang 100 (a-m-v-a-m-v-a)

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen Opwekking 167 (z.o.z.)

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over "Gelovig zijn zonder opsmuk" (Mattheus 6,1-8). Ons maandlied is Psalm 42:1.

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Julian als hulpouder) en groep 3-4 Marjolein van Stuijvenberg.

De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: dr W. M. Dekker uit Waddinxveen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 24: 4, 5

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 28: 4, 5

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Richteren 16,1-3 · Joh. 1,1-5 · Hebr. 11,32.34

Zingen Gezang 3: 1, 4, 5, 6

Verkondiging

Zingen Gezang 144: 2, 4, 5

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 158: 4

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Voorganger: ds. Wim Vermeulen

Liturg: Ronald Quik

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Collecten

De twee reguliere collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconaal Buurtwerk en Opbouw Wijkgemeente.

De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en buurtwerk in en vanuit de inloophuizen. Denk aan de oecumenische buurtcentra de Wijkplaats in Lombok, het Knooppunt in Lu-netten, of de Roobolkapel op Zuilen. Onder leiding van de diaconale werkers geven vele vrijwilligers aandacht en tijd aan kwetsbare mensen in de wijk, praktisch en vanuit hun geloof. De collecte Opbouw Wijkgemeente vormt een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (of het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben vooral betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salaris van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en van eredienssten en wijkwerk.

Zoals vorige week aangekondigd volgt er als derde collecte een "Tijdcollecte".

Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer,
samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer!

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt,
en de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar,
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik u mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!



13 januari 2019
Jaargang 26, Nr. 19