



Oudejaarsavonddienst maandag, 19.00 uur

voorganger: ds. C. P. Bouman uit Utrecht

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 90: 1, 8

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 144: 7

Gebed om Gods geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 61,1-3

Zingen Psalm. 121

Schriftlezing Lucas 4,14-21

Zingen Palm 31: 1, 4, 15

Verkondiging

Gezang 13b

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 398

Zegen

Overwegingen bij de liederenkeuze. De dag en de avond van oudjaar bepalen ons bij de eindigheid van het leven. Het genadejaar van de Heer (Jesaja 61,2, Lucas 4,19) bij de Herder die mij weidt als zijn schaap (Gezang 13). Vliegt met oudjaar de vergankelijkheid ons aan, het genadejaar verkondigt een Heer die ons komen en gaan in eeuwigheid bewaart (Psalm 121). Maar je moet toch, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, erkennen dat veel wat wij in geloof doen vergeefs is! Hoe zou in het genadejaar de bede het werk van onze handen te bevestigen onverhoord kunnen blijven?! (Psalm 90). Het is allemaal wel waar, maar het kan me juist op een dag als deze zo aanvliegen dat weer, een jaar lang, dag na dag is weggevallen. Hij die het genadejaar beslissend heeft uitgeroepen, bepaalt ons erbij dat wij inderdaad vallen, wij vallen in Gods hand (Psalm 31). De onzekerheid en zorg die 2019 ons brengen, brengen ook de gestamelde zekerheid dat Gods goede en geliefde hand nooit van ons wijkt (Gezang 398).