

Heidelbergse Catechismus – Zondag 5

12. Volgens het rechtvaardige oordeel van God hebben wij de straf verdiend. Is er een manier om aan die straf te ontkomen en dat het weer goed is tussen God en ons? God is écht rechtvaardig. Daarom wil Hij dat onze schuld volledig wordt betaald, door onszelf óf door iemand anders.

13. Kunnen wij onze schuld zelf betalen? Nee, op geen enkele manier. Wij maken zelfs onze schuld elke dag groter.

14. Is er een ander schepsel dat voor ons kan betalen? Nee, God wil niet een ander schepsel straffen, voor de schuld van de mens. Ook kan geen enkel schepsel het gewicht van de toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

15. Is er dan niemand te vinden die ons verlossen kan? Er moet een Middelaar komen. Iemand die 100% mens is, zonder zonden. Ook moet die Persoon sterker zijn dan alle andere schepselen: Hij moet écht God zijn.

Psalm 49 vers 1, 2 en 4 (DNP)

1. Bewoners van de wereld, luister goed. Hoor alles wat ik je vertellen moet. Van hooggeplaatste tot gewone man, van rijke tot wie haast niets kopen kan, ik moet mijn wijze woorden aan je kwijt: mijn mond loopt over van diepzinnigheid. Spits bij mijn overpeinzingen je oren; bij citerspel laat ik mijn wijsheid horen.

2. Waarom zou ik nog bang zijn voor geweld van mensen die vertrouwen op hun geld? Trots als ze zijn begrijpen ze maar niet dat veel bezit geen eeuwig leven biedt. Al stonden zij ook al hun rijkdom af, ze redden daarmee niemand uit het graf. De prijs die God vraagt voor een mensenleven is hoger dan een sterveling kan geven.

4. Zo gaat het wie op eigen wijsheid bouwt, wie niet op God, maar op zichzelf vertrouwt: hij is een schaap dat ruw wordt weggeleid. De dood is als een hoeder die hem weidt. Wie eerlijk leeft, wordt bij het morgenlicht in eer hersteld en door God opgericht. Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen.



ZONDAG 20 OKTOBER 2024

10.00 | ds. Wim Vermeulen, organist: Gerrit Christiaan de Gier

17.00 | ds. Willem Jan de Hek, organist: Gerrit Christiaan de Gier

- **Welkom** in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.
- **Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten?** Na de dienst is er in het Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.
- **Ben je nieuw hier?** Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.
- **Kom je hier vaker?** Overweeg eens om lid te worden, kijk op www.jacobikerk.nl/nieuw
- Er is vandaag **kindernevendienst**.
- We nodigen je uit om **koffie** te blijven drinken na de dienst.
- Goede dienst gewenst!

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk. Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. 'gift diaconie Jacobikerk'.

Contact

Onze predikanten

W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl

W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl

Diaconale hulpvragen

Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl

ORDE VAN DIENST 10:00

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 42 vers 1 en 3

Gods gebod

Zingen Psalm 86 vers 4

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Kinderlied Gezang 434 vers 1

Schriftlezing 1 Samuel 24

Zingen Psalm 57 vers 1 en 2

Uitleg en verkondiging –

‘Gered door je tegenstander’ (n.a.v. 1 Samuel 24 vers 10-11)

10. En David zei tegen Saul: *Waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen?* 11. *Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE.* (HSV)

Muzikaal moment

Zingen Gezang 210 vers 1, 2 en 4

Viering Heilig Avondmaal

- Inleidende woorden
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Gezang 355 vers 1 en 4
- Nodiging

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Enkele aanwijzingen voor het avondmaal: In de Jacobikerk wisselen we tafelvieringen en lopende vieringen af. We vieren het Heilig Avondmaal vandaag **lopend**. Welkom ben je – ook als je te gast voelt – wanneer je Jezus Christus erkent als je HEER en Verlosser. Brood en wijn worden gedeeld in de Noordbeuk van de kerk. Er zijn **twee rijen**, kiezen voor de kortste rij bevordert de doorstroom. **Kinderen** zijn welkom om een zegen te ontvangen van de predikant, dat geldt ook voor wie om een andere reden geen brood en wijn kan/wil ontvangen. Neem in dat geval je orde van dienst mee. De wijn die wordt geschonken is alcoholvrij. Wil je glutenvrij brood ontvangen? Geef dat even ter plaatse aan, het is beschikbaar.

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 20 oktober 2024”.



Diaconaal moment

Zingen Gezang 378 (Liedboek 2013)



de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;

de tong die proeven mocht van U
vrij van bedrog en leugen,
de mond geopend voor een lied
om wat het hart verheugde

de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden –
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.

allen Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed, door U gegeven –
uw lichaam dat ons lichaam voedt
met uw verheerlijkt leven.

Zegen

ORDE VAN DIENST 17:00

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 51 vers 1 en 4

Avondmaalsformulier

Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’ Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Wij mogen met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed afgesloten met Onze Vader

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen Gezang 360 vers 1 en 2 (staande)

Uitnodiging en lopende viering

Zingen Gezang 360 vers 3

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 130,1-8 en Mattheus 18,21-35

Zingen Psalm 49 vers 1, 2 en 4 (DNP, z.o.z.)

Heidelbergse Catechismus – Zondag 5
Verkondiging ‘Genade is niet goedkoop’
Muzikaal moment

Zingen Gezang 187 vers 1 en 2

Avondgebed

Diaconaal moment

Zingen Psalm 32 vers 1 en 3

Zegen

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen