



Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds. W. P. Vermeulen

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Zingen Hemelhoog 582b (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft,
weest daarom blij en zingt verheugd.

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 81: 1, 8, 9

Verootmoedigingsgebed

Zingen Psalm 25: 4

Gods gebod Filippenzen 4:4-9

Zingen Gezang 473: 1a, 2m, 4v, 5m, 9v, 10a

Moment met de **kinderen** *maandlied, Psalm 25: 2*

Gebod om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Exodus 17:1-7

Zingen Psalm 78: 5, 6

Schriftlezing Lucas 4:1-11

Zingen Psalm 78: 14

Verkondiging *n.a.v. Ex. 17:7*

Zingen Hemelhoog 632: 1, 2, 5

- 1 God in ons midden, / Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen, / uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
- 2 Lam dat de zonden draagt, / Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon, / Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.
- 5 God in ons midden, / Heer, wij aanbidden
Met al de heiligen uw beleid,
Uw trouw aan mensen, / Uw onbegrensde,
Uw ongekende majesteit.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 225

Zegen

Kindernevendienst

In de maand **oktober** gaan we experimenteren met enkele methodes voor kindernevendiensten. We gebruiken al een paar jaar de methode "Vertel het maar", maar kijken om ons heen of deze methode nog steeds passend is of er wellicht goede alternatieven zijn. We volgen daarom ook komende maand niet het reguliere rooster, maar hebben elke week een ander verhaal uit een andere methode. Deze zondag hebben we het over Elia en het thema "Gehoorzaamheid brengt zegen".

Ons maandlied is Psalm 25:2.

Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Mirte Poppe als hulpouder), 3-4 Marjolein van Stuijvenberg. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds. J. T. de Koning uit Alphen a/d Rijn

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 93 *oude berijming*

- 1 De HEER regeert; de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
- 2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond;
rivier en meer verheffen hun geruis;
het siddert al op 't woedend stroomgedruis.
- 3 Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld
der waat'ren, die Uw almacht palen stelt;
de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.
- 4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
de heiligheid is voor Uw huis, o Heer,
eeuw uit eeuw in tot sieraad en tot eer.

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 305

Gebod

Schriftlezing Prediker 3:1-15

Zingen Psalm 25: 2, 7

Verkondiging

Zingen Gezang 304

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 33: 1, 8

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

liturg: Ardin Mourik

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De beide **collecten** van vandaag staan in het kader van de Israëlzondag; zie bericht hierover in de nieuwsbrief (z.o.z.).