

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze missionair predikant ds W. P. Vermeulen (email wpvermeulen@jacobikerkerk.nl). Voor diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (diaconie@jacobikerkerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds G. van Meijeren uit Utrecht

organist: Sietze Kaldeway

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 138: 1, 2

Gods gebod

Zingen Psalm 138: 3, 4

Moment met de **kinderen** *maandlied*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Daniël 1 · Filippenzen 1:8-11

Zingen Psalm 119: 4 · 119: 5

Verkondiging over Daniël 1:8

Zingen Gezang 20: 1, 2, 7

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 301

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Efeziërs 4:17-32 (Leven voor Christus).

Ons maandlied is Gezang 456 vers 1:

Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Er is kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 4.

Leiding: Rianne Twijnstra. De groep komt bijeen in de Christoforuszaal (boven). De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds C. P. Bouman uit Utrecht

organist: Jan Pieter Karman

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum, groet en gebed

Zingen Psalm 145: 1, 2, 3

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing Matteüs 26:57-75

Zingen Gezang 366

Heidelbergse Catechismus Zondag 35

Het derde gebod wil dat wij niet alleen door vloeken of valse eed maar ook door onnodig zweren de Naam van God niet lasteren of misbruiken of door ons stilzwijgend toezien aan dergelijke gruwelijke zonden deelhebben. Kortom dat wij de heilige Naam van God niet anders dan met vrese en eerbied gebruiken, opdat Hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Er is geen zonde die God meer vertoornt, dan het lasteren van zijn Naam; daarom heeft Hij ook geboden die met de dood te straffen.

Zingen Psalm 141: 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Zingen Psalm 138

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 33: 7, 8

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 385

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Liturg: Nadine van Hierden

In de maanden juli en augustus is er iedere zondag een Avondgebed. Inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor Opbouw Wijkgemeente

Volgende week zondag **12 augustus** zal, voor het eerst na enkele maanden afwezigheid in verband met studieverlof en vakantie, ds Vermeulen weer voorgaan. De middagdienst wordt geleid door ds D. P. C. Looijen uit Amersfoort.

*Wegens schaarste aan kopij deze week geen nieuwsbrief.
Kopij inleveren kan tot donderdagavond 19.00 uur
via www.jacobikerkerk.nl/kopij*