

Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerk.nl, 030-2540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl, 06-11204797). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: prof. C. van der Kooi uit Driebergen
organist: Bram van Oort

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 96: 1, 2

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen *Op Toonhoogte* (oud) nr. 303

U maakt ons een / U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U. [2x]

Wordt Uw wil gedaan, / dan bindt het ons saam.

Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. [2x]

Genadeverkondiging

Zingen *Op Toonhoogte* (oud) nr. 321 *z.o.z.*

Gods gebod

Zingen Gezang 437:2

Moment met de **kinderen** *maandlied*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 35:1-5 · Johannes 13:31-35

Zingen Gezang 7: 1, 4

Verkondiging *over Joh. 13:34-35*

Zingen Psalm 103: 5, 7

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden *eindigend met Onze Vader*

Zingen Psalm 103: 9

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Job. Het verhaal gaat over "Jobs vrienden zitten stil bij hem" (Job 2). Ons maandlied is Lied 687:1 (Liedboek 2013).

Wij leven van de wind, die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

Leiding: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Roos als hulpouder) en groep 3-4 Rianne Twijnstra. De kinderen van groep 5 tot en met 8 blijven in de kerk.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: dr A. Markus uit Rotterdam
organist: Herman Mussche

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 89: 1, 6, 7

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 40:1-2, 61:1-4, 66:10.13

Zingen Psalm 73: 9

Schriftlezing Matteüs 5:1-10

Zingen Psalm 73: 10

Verkondiging *n.a.v. Matt. 5:4*

Zingen Gezang 301

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 257

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 121

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Voorganger: Mariëlle Jochemsen

Liturg: Joost de Jong

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor Opbouw Wijkgemeente.

Naast deze twee collecten wordt vandaag, zoals vorige week aangekondigd, een derde collecte gehouden als bijdrage aan de afscheidsbijeenkomst en het afscheidscadeau voor ds. en mw. Zoutendijk. Mocht u hier vanmorgen bij het weggaan niet aan hebben gedacht, dan kunt u een briefje van de balie meenemen waarop aanwijzingen staan voor een digitale bijdrage. Natuurlijk kunt u ook tijdens de middagdienst bijdragen aan dit doel.

☞ Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan blijven er genoeg over voor de middagdienst.

1. Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de kracht van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

2. Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis. *Refrein*

3. Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert! *Refrein*