

Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerk.nl, 030-2540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl, 06-11204797). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Arno van Wijk

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 27: 1, 5

Gods gebod

Zingen Psalm 34: 7, 9

Moment met de **kinderen** *maandlied*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 17

Zingen Gezang 664: 1, 3 (Liedboek 2013)

Verkondiging *over Joh. 17: 11 (en 15)*

Zingen Gezang 235

Inzameling van de gaven**Dankgebed en voorbeden**

Zingen Gezang 657: 1, 2, 4 (Liedboek 2013)

1 Zolang wij ademhalen / scheidt Gij in ons de kracht

om zingend te vertalen / waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven / tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven / geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen / draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:

het lied van uw verlangen / heeft mij aan 't licht getild.

4 Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

Zegen**Kindernevendienst**

We hebben het deze zondag over "Spraakverwarring in Babel" (Genesis 11:1-10). Ons maandlied is nr. 444 uit de bundel *Op Toonhoogte*:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Antonio als hulpouder), 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Dieke de Gier en 7-8 Lambert Weerd en Nieske Heutink.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: dr W. Dekker uit Oosterwolde

organist: Herman Mussche

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil **gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 *oude berijming*

De HEER regeert, de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.

De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond;

rivier en meer verheffen hun geruis;

het siddert al op 't woedend stroomgedruis.

Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld

der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt;

de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,

hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 93: 4 *oude berijming*

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;

al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,

eeuw in, eeuw uit, tot sieraad en tot eer.

Gebed

Schriftlezing Psalm 56:1-12

Zingen Psalm 56: 4

Schriftlezing Matteüs 14:22-33

Zingen Psalm 107: 12, 13, 14

Verkondiging *"Verlatingsangst"; over Matt. 14:26*

Zingen Gezang 56

Inzameling van de gaven**Dankgebed en voorbeden**

Zingen Gezang 412

Zegen**Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor**

Voorganger: ds W. P. Vermeulen

Liturg: Ronald Quick

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor Opbouw Wijkgemeente.