

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor te recht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerkerk.nl, 030-2540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerkerk.nl, 06-11204797). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds W. P. Vermeulen

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet**Zingen** Psalm 100

Verootmoedigingsgebed

Zingen Gezang 939 (Liedboek 2013) > z.o.z**Gods gebod****Zingen** Gezang 332 (uit *Hemelhoog*)

1 Ge - ze - gend is de Va - der,
die ons ge - ze - gend heeft.
Ons lief - de - vol ge - ko - zen
en deel aan Chris - tus geeft.
Met Hem zijn wij ge - stor - ven,
be - gra - ven in zijn dood,
om op - ge - wekt te le - ven;
te le - ven van de hoop!

Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
Verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft.
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

Moment met de **kinderen** *maandlied, Psalm 130: 3***Gebed** om Gods Geest bij de opening van het Woord**Schriftlezing** Marcus 11:1-18**Zingen** Psalm 118: 9**Verkondiging****Zingen** Gezang 121: 1, 2, 4**Inzameling van de gaven****Dankgebed en voorbeden** – stil gebed – Onze Vader**Zingen** Psalm 72: 6, 7**Zegen****Middagdienst, 17.00 uur**

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet**Zingen** Psalm 86: 3, 4**Geloofsbelijdenis****Zingen** Psalm 33: 10, 11 *oude berijming*

10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen
en redt hun zielen van de dood.
Hij zal hen nimmer om doen komen
in dure tijd en hongersnood.
In de grootste smarten / blijven onze harten
in de Heer gerust;
'k zal Hem ooit vergeten, / Hem mij Helper heten,
al mijn hoop en lust.
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
in Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
die naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader, / milde zegenader,
stel U vriend'lijk hart,
op wiens gunst wij hopen, / eeuwig voor ons open,
weer steeds alle smart.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest**Schriftlezing** Ezechiël 36:16-23 · Johannes 12:23-28 (HSV)
& Heidelbergse Catechismus, Zondag 47**Zingen** Psalm 74: 6, 11, 13, 14**Verkondiging****Zingen** Psalm 22: 9, 12**Inzameling van de gaven****Dankgebed en voorbeden****Zingen** Gezang 66: 3, 6**Zegen****Avondgebed** 19.30 uur, Zuiderkoor

Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur.

De **collecten** zijn vandaag bestemd voor de Voedselbank (Stedelijk Diaconaal Doel 1) en Opbouw Wijkgemeente.**Derde collecte.** De collectanten verzorgen vandaag een derde rondgang voor de Wijkvereniging, die activiteiten in de Jacobikerkerk ondersteunt en bijdraagt aan de financiële gezondheid van de Jacobikerkerk. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Robin Zeeman, Penningmeester**Kindernevendienst** (ochtend)

Het thema vanuit ons Paasproject is deze zondag "Meer dan genoeg". We lezen het verhaal "Jezus geeft duizenden mensen te eten" (Joh. 6:1-15). Ons maandlied is Psalm 130:3.

Leiding: Groep 1-2 Hilda van der Stok (& ouder van Noor als hulpouder), groep 3-4 Corine Eij. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 blijven in de kerk.



Op U al-leen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door gol-ven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft na-bij.
Uw vre-de diep, uw lief-de groot
ver-jaagt mijn angst, ver-drijft de dood.
Mijn vas-te rots, mijn fun-da-ment,
U bent de grond waar-op ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.