

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerkerk.nl, 030-2540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerkerk.nl, 06-11204797). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds D. M. van de Linde uit Rotterdam
organist: Arno van Wijk

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

(liederen en schriftlezing worden afgekondigd.)

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over "Jezus predikt het Koninkrijk" (Marcus 4:26-34). Ons nieuwe maandelied is "Wij geloven één voor één", nr. 344 uit het Liedboek van 2013:

Wij ge - lo - ven één voor één
en ook sa - men:
de Heer is God en an - ders geen.
A - men, a - men.

- 2 Wij geloven in de naam
Jezus Christus
Gestorven en weer opgestaan
Halleluja!
- 3 Wij geloven dat de Geest
Ook nog heden
De wereld en onszelf geneest
Vrede, vrede

Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Olivier als hulpouder), groep 3-4 Marjolein van Stuijvenberg. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.

De **Collecten** van deze zondag zijn bestemd voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat en voor Opbouw Wijkgemeente

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds H. J. P. Pater uit Nieuwegein-Vreeswijk
organist: Kees Geluk

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 96: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 96: 4

Gebed

Schriftlezing Ruth 3

Zingen Psalm 91: 1, 2, 5 *oude berijming*

Hij die op Gods bescherming wacht,
wordt door de hoogste Koning
beveiligd in de duist're nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in de nood,
de God van mijn betrouwen.

Hij zal uit 's vogelvangers net
u veilig doen ontkomen;
Hij is het die uw leven redt;
gij hebt geen pest te schromen.
Hij zal in lijfs- en zielsgevaar
u met zijn vleug'len dekken;
zijn waarheid u ten beukelaar
en ten rondas verstrekken.

Ik steun op God, mijn Toeverlaat,
dies heb ik niets te vrezen.
Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad;
uw tent zal veilig wezen;
Hij zal Zijn engelen gebiën,
dat z' u op weg bevrijden;
gij zult hen, in gevaren, zien
voor uw behoud'nis strijden.

Verkondiging

Zingen Gezang 473: 4, 7, 8, 10

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 36: 2

Zegen

Avonddienst 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds W. P. Vermeulen

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer projecteerd.