

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerkerk.nl) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerkerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 95: 1 (koor), 2 (allen), 3(a), 4(k), 5 (a)

Gods gebod

Koor Felix Mendelssohn-Bartholdy: "Aus tiefer Not"
(tekst van Maarten Maarten Luther, naar Psalm 130)

1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre mein Rufen;
dein gnädig'n Ohren kehr zu mir, und meiner Bitt' sie öffne!
Denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

*Uit diepe nood schreeuw ik tot U, hoor, God, mijn smeken,
neig uw genadig oor tot mij, wil mijn gebed verhoren,
want, God, als U ons aanziet op de zonde en het onrecht dat wij
hebben gedaan, wie kan dan nog voor U staande blijven?*

5. Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade.
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird
aus seinen Sünden allen.

*Al hebben wij veel zonden, bij God is veel meer genade,
zijn hand wil altijd helpen, hoe groot ons kwaad ook moge zijn.
Hij alleen is de goede herder, die Israël verlossen zal,
van al zijn zonden.*

Moment met de kinderen maandlied

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Gebod om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing 1 Korintiërs 9:23-10:13

Zingen Psalm 78: 2, 3, 25

Verkondiging over 1 Kor. 10:12-13

Zingen Psalm 32: 3, 4

Inzameling van de gaven koorzang

Thomas Tallis: "Verily, I say unto you" (Johannes 6:53)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 110: 1 (koor), 2 (allen), 3(k), 4(a)

Zegen Amen gezongen door koor en gemeente

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over "Belasting betalen" (Lucas 20:20-26). Ons maandlied is Gezang 304:1 (Liedboek 2013). Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6.

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Joël als hulpouder), 3-4 Marjolein van Stuijvenberg, 5-6 Dieke de Gier.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds W. P. Vermeulen

organist: Kees Geluk

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 26: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 26: 3, 4, 5

Gebod om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing 1 Korintiërs 4:1-20

Zingen Gezang 458: 1, 2, 5

Verkondiging

Zingen Gezang 460

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen Psalm 56: 5, 6

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar Woord;

ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord;

'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in alle nood.

Gij hebt mijn smart verdreven;

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.

'k zal voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;

zo word' door mij Zijn naam altoos verheven,
zo word' Zijn lof vergroot.

Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconaal Buurt-werk en voor Studentenpastoraat.