

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerkerk.nl) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerkerk.nl). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Bram van Oort

Welkom en mededelingen

Intochtlid "Loof de Heer, o mijn ziel" *rechterkolom, onder ↴*

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 84: 1, 3

Gods gebod

Zingen *Opwekking* 125 en *Op Toonhoogte* 167

- | | |
|---|--|
| 1. HEER, IK KOM TOT U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart. | 3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn. |
| 2. Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed. | 4. Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U. |

WIJ BLIJVEN GELOVEN, dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd; nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, ook nu in een wereld van steen en metaal, om buiten onszelf voor de ander te leven; ons kleine begin van zijn groot ideaal,

dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Moment met de **kinderen** *Maandlied, Gezang 304:1 (LB 2013)*

Zing van de Vader die in den beginne
De mensen schiep, de dieren en de dingen:
Hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
Houd Hem in ere.

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing 1 Korintiërs 7

Zingen Psalm 119: 4, 47

Verkondiging over 1 Kor. 7:29-32a

Zingen Gezang 404

Inzameling van de gaven "Er is een dag" (*Opwekking* 585)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 223: 1, 2, 7

Zegen

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds A. Markus uit Rotterdam

organist: Karel Demoet

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 145: 1, 3, 4

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 7:1-13

Zingen Gezang 326: 2, 3

Verkondiging

Zingen Gezang 75: 1, 11, 14

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 13: 3

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 426: 1, 2, 5

Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Najaarszendingsweek (Kerk in Actie) en voor Opbouw Wijkgemeente

↳ Intochtlid ochtenddienst *Opwekking* 773

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein LOOF DE HEER, O MIJN ZIEL.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. – *Refrein*

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. – *Refrein*

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Kindernevendienst (ochtend)

We hebben het vandaag over "Jezus ontmoet Zacheüs" (Lucas 19:1-10). Ons maandlied is Gezang 304:1 (LB 2013). Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk. *Leiding*: groep 1-2 Marijke Floris (& ouder van Antonio als hulpouder), groep 3-4 Corine Eij.