



Van de predikanten

De Heer is waarlijk opgestaan! Met deze woorden begroeten we elkaar op Paasmorgen. Vroeg in de ochtend waaierde het geluid van de Paasklokken al over Utrecht, voorbode van het goede nieuws dat in deze dienst in alle toonaarden verkondigd en gedeeld wordt. Oude en nieuwe liederen, koor- en samenzang, de verkondiging van het evangelie en zelfs de stilte zegt ons maar één ding: Christus leeft. Ik wens jullie allemaal een gezegend Paasfeest!

'Help, ik ben het kwijt'. Stel, je bent keurig netjes kerkelijk opgevoed, je noemde jezelf altijd best wel of heel erg gelovig, maar de laatste tijd knaagt het. Je kunt er niet eens echt de vinger op leggen, maar de innerlijke afstand ten opzichte van kerk, geloof en God groeien en je hebt steeds vaker het gevoel dat je 'het' kwijt bent. Als je dat herkent en je wilt er iets mee, meld je dan met een berichtje via wpvermeulen@hotmail.com of 06-11204797. Op **18 april, 2 mei** en **16 mei** ontmoet ik je graag om er samen mee aan de slag te gaan. Een cursus wil ik het niet noemen. Wel gaan we samen je vragen grondig analyseren en mogelijke antwoorden verkennen. WPV

Op de zondag na Pasen, **23 april**, zal er 's morgens bevestiging zijn van ambtsdragers. Er wordt een begin gemaakt met een serie lezingen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1, 2 en 3. In de bevestigingsdienst lezen we hoofdstuk 1. 's Middags zal prof. G. C. den Hertog uit Apeldoorn voorgaan. AJZ

Benoeming ambtsdragers

Johan Blok (Heuveloord 27) heeft zijn verkiezing in het ambt van ouderling aanvaard. Peter van Grootheest (Catharijnesingel 78 BS) is verkozen in het ambt van ouderling met een stedelijke opdracht, te weten penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Hij heeft zijn verkiezing inmiddels aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van deze ambtsdragers kunnen schriftelijk en ondertekend voor **22 april** worden ingediend bij de scriba (scriba@jacobikerk.nl). Corine Eij (Vespasianusweg 15, de Meern) en Marjolein van Stuijvenberg (Mereveldlaan 6, de Meern) hebben hun benoeming in het ambt van ouderling niet aanvaard.

Kring 60+

Op donderdag **20 april** komen we voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar voor een Bijbelstudie over de Galatenbrief. We hebben dit eerste seizoen goede ochtenden met elkaar gehad, waarop we eerlijk en open met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Fijn dat ook de oudere gemeenteleden deze ochtenden naar de kerk zijn gekomen. U krijgt in september weer bericht over hoe het verder gaat met de kring. Een goede tijd gewenst. Bep Rijkse

Kerk & Israël

Op **22 mei** wordt de laatste leerhuisavond van dit seizoen gehouden onder leiding van Tirtzah Middleton. Tijd en plaats zijn het zelfde als altijd: aanvang 20.00 u., inloop vanaf 19.45 u.; afsluiting 22.00 u. Plaats: Thomas à Kempishuis (bij de Gerardus Majellakerk), Broerestraat 12; u kunt er vrij parkeren. Vlakbij is een bushalte waar nogal wat buslijnen halt houden. Bijzonder aan deze avond is dat we een model-seideravond houden. Dat betekent heel praktisch inkoop van etenswaren en drinkwaren. *Het betekent ook dat u van te voren moet opgeven dat u komt.* We moeten immers weten voor hoeveel personen ingekocht moet worden. U kunt zich opgeven via dinakees@casema.nl of telefonisch bij ondergetekende, 030.8795340. In verband met de extra kosten voor deze avond graag een bijdrage van € 5,00. C. P. Bouman

Nieuwe verhuurcoördinator en kerkmeester

In de Jacobikerk vinden er velerlei kerkelijke activiteiten plaats en daarnaast wordt kerk regelmatig verhuurd (neemt u gerust contact op). De verhuurcoördinator zorgt dat al deze zaken goed op elkaar zijn afgestemd. Per heden neemt Huib Verhoeven deze taak van mij over. E-mails kunt u blijven versturen naar verhuur@jacobikerk.nl. Huib is telefonisch bereikbaar via 06-42902494. Zelf volg ik Jan Willem Palland op als kerkmeester. Zaken betreffende ons kerkgebouw kunt u met mij opnemen via 06-42136065 en kerkmeester@jacobikerk.nl. Met vriendelijke groet, Lammert van Hemert

Muzikale en culinaire Italiaanse wijn/spijsavond

Zaterdagavond **6 mei** kan er weer genoten worden van heerlijk eten, uitmuntende wijn en goed gezelschap. En iets nieuws: muziek! Organist Gerrit Christiaan de Gier verleent zijn medewerking en zal tussen de gangen door Italiaanse muziek ten gehore brengen. Onder de prachtige gewelven van de Jacobikerk maak je een ontspannen en gezellige avond mee. De opbrengst van deze avond gaat naar het missionaire project. Kortom, hier mag je niet ontbreken! Tijd: 19.00–22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Kosten: € 30. Opgeven kan via wijnproeverij@jacobikerk.nl

Met vriendelijke groet, Maurits van Stuijvenberg

24 april: eetgroep Leidsche Rijn

Woon jij in Leidsche Rijn, Vleuten of De Meern en leer je graag wijkgenoten uit de Jacobi beter kennen? Dan ben je van harte welkom bij de eetgroep. Maandag **24 april** eten we weer met elkaar. Wil je aanschuiven of op de hoogte gehouden worden? Mail dan gidenhartog@gmail.com of bel/app 06-50696186.

Choir Festival

Op **10 juni** vindt de tiende editie van het Utrechtse Choir Festival plaats. Het Choir Festival is een multicultureel evenement waaraan verschillende Utrechtse kerken met allerlei achtergronden meewerken. Het levert al jaren een vrolijke mengelmoes op van allerlei talen, muziekstijlen en instrumenten op. Ook de Jacobikerk is gevraagd om mee te doen. We willen proberen om met elkaar een ad hoc-koor te vormen. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan vóór **23 april** bij Gerben van der Werf (gerbenvanderwerf94@gmail.com). Er zullen drie à vier repetities gepland worden, meer info ontvang je na aanmelding. Het repertoire wordt in ieder geval heel afwisselend. Een beetje noten kunnen lezen is wel heel handig, maar zin om mee te doen is veruit het belangrijkste.

Wij zijn verhuisd!

Beste gemeente, – Met dit berichtje willen we jullie bedanken voor de fijne en goede tijd die we hebben gehad in de Jacobikerk en de mooie ontmoetingen. Sinds vorige week wonen we aan de Gardnierslaan 40-2 in Apeldoorn. In Christus verbonden, met groet, Annegreet, Jaco, Amélie en Felix Blokland

Kerkschoonmaak

Zaterdag **22 april** wordt de kerk weer schoongemaakt. De kringen *Zuilen 3*, *Belijdeniskring 2011* en *Lombok* zijn aan de beurt om te komen helpen. We beginnen om 9.00 uur en gaan door tot ca. 13.00 uur. Gerrieke Bouwman, Roland Jansen, Marieke Westerhout en Lydia Westerhout

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond**, uiterlijk **19.00 uur**, bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, tel. 030-2723287, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl.

Hartelijk welkom in de Jacobikerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds W. P. Vermeulen

organist: Gerrit Christiaan de Gier

koor: Santiago o.l.v. Herman Mussche

Voor deze dienst is een liturgieboekje beschikbaar.

Kindernevendienst

Vandaag is het Pasen. We vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Op deze zondag hebben we het over het Bijbelgedeelte Marcus 16:1-7 (Het lege graf van Jezus).

Bij uitzonderingen kiezen we vandaag voor de rest van april een ander Maandlied: "De Heer is waarlijk opgestaan" (*Alles wordt nieuw*, eerste bundel, nr. 27) van Hanna Lam en Wim ter Burg, de coupletten 1, 2, 3, 4 en 7:

Refrein: **De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!**

Jezus deed de dood teniet,
zing daarom het hoogste lied. *Refrein*

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem. *Refrein*

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet. *Refrein*

Maar een engel sprak hen aan:
'Die gij zoekt is opgestaan!' *Refrein*

Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied. *Refrein*

Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Else-Lieke als hulpouder), 3-4 Hilda v.d. Stok, 5-6 Jaap den Hartogh. De kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk.

De **bloemen** geven we deze zondag aan mevr. van Engelenburg (Hondsrug 449), zij vierde onlangs haar verjaardag. En als dank voor de altijd inspirerende muzikale begeleiding aan onze organist Gerrit Christiaan de Gier.

☞ *Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie: des te meer kans dat er genoeg overblijven voor de middagdienst.*

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Arjan Veen

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Gezang 217: 1, 2, 3

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 225: 1, 3, 5

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing 2 Timotheüs 2:1-13

Zingen Psalm 77: 4, 6

Verkondiging over 2 Timotheüs 2: 18

Zingen Psalm 33: 10 – *oude berijming*

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
en redt hun zielen van de dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
in dure tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
blijven onze harten
in de Heer gerust;
'k zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
al mijn hoop en lust.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 218: 1, 2, 4, 7, 8

Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds W. P. Vermeulen

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor kerkdiensten in Utrechtse zorgcentra.

In een aantal zorgcentra in Utrecht worden op zondag of in de week kerkdiensten gehouden. Samen met andere kerkgenootschappen in onze stad ondersteunt de Protestantse Gemeente Utrecht dit werk financieel. Veel vrijwilligers helpen belangeloos. Uit de collecte die vandaag wordt gehouden worden met name de kosten van voorgangers en organisten betaald. Voor veel ouderen is het belangrijk dat de kerkdiensten door kunnen blijven gaan. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.