



Bij de diensten

Zondag **17 september** is de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Hiernaast leest u daar meer over. Wat betreft de eredienst: 's Morgens zijn ds Vermeulen en ondergetekende samen de voorgangers. In de komende periode zullen we de eerste brief aan de Korintiërs lezen, te beginnen met hoofdstuk 1:1-17. Het **jaar-thema** is ontleend aan deze brief: **laat alles bij u in liefde gebeuren** (1 Kor. 16:14, HSV). Een appél aan ons vanuit de gemeente van Korinte die zeer gezegend was maar waarin men de onderlinge liefde verwaarloosde. Paulus is scherp, als hij spreekt over Gods liefde die tot ons komt door het kruis van Christus, en wordt lyrisch als hij deze liefde concreet bezingt in hoofdstuk 13. In de morgendienst nemen we afscheid van twee deelnemers van de kindernevendienst, die geen kinderen meer zijn maar echte jongeren. Medewerking wordt verleend door Santiago. In de **middag-dienst** gaat Prof. F. G. Immink uit Driebergen voor.

Afgelopen week kreeg ik het **geboortebericht** van Matilda Roerdink; zij werd geboren op 29 juli j.l. als dochter van Thomas en Ellen Roerdink, Gruttersdijk 27 N. Een stoere naam kreeg Matilda, het is een samenvoeging van macht en hild (=strijd). Een machtige strijdster dus; maar ook een heilige droeg deze naam. Gelukwensen voor deze ouders en de bescherming die van Boven komt. Afgelopen vrijdag, 8 september, zegende ik het **huwelijk** in van Hannah de Kruijf en Clemens van den Berg. De trouwdienst vond plaats in de Oude Kerk te Zeist. Het jonge paar heeft zich bij onze gemeente gevoegd en daar prijzen we hen en onszelf gelukkig mee. Ze wonen aan de Franklinstraat nummer 31, 3553 RM.

Enkele dagen geleden ontving ik een **gift** van €100, die ik bestemd heb voor de wijkgemeente. Met dank aan de anonieme geefster.

Nogmaals vermeld ik de **doorgesprekken** ter voorbereiding op de doopdienst van 24 september: maandag **11 en 18 september**, 20.00 uur, Duifhuiszaal. Doopouders kunnen zich opgeven bij mij. In het komende seizoen zal **Willem Jan de Hek** als leervicaris verbonden zijn aan onze gemeente. Hieronder legt hij uit wat dit inhoudt en stelt hij zich ook aan u voor. (AJZ)

Beste leden van de Jacobikerkgemeente, – mijn naam is Willem Jan de Hek, ik ben 38 jaar oud en getrouwd met Adriëne Simons. Samen hebben wij een dochter: Franca (bijna 2½). Vlak na haar geboorte begon ik – na zo'n tien jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt – met de voltijdsopleiding tot gemeentepredikant aan de PThU in Amsterdam. Ik ben nu aangekomen bij het laatste jaar van mijn studie. Een van de vaste onderdelen is een leervicariaat. Deze stage hoop ik bij jullie in de Jacobikerk te gaan doen, onder begeleiding van ds Zoutendijk. De komende acht maanden zal ik op allerlei manieren bij het gemeentelven betrokken zijn, en hoop ik velen van jullie persoonlijk te ontmoeten en (beter) te leren kennen. Het afgelopen jaar werkte ik aan mijn scriptie op het gebied van de Praktische Theologie. Daarbij probeerde ik mijn eerdere studie en vakgebied (architectuur in Delft) met mijn huidige studie te combineren. Ik maakte een begin met een zogenaamde "praktische theologie van de stad", waarbij ik onze huidige woonplaats Amsterdam als case-study gebruikte. De stad is mij in de loop der jaren steeds meer gaan fascineren; dit begon al toen ik in "de grote stad" ging studeren... namelijk Utrecht! Ik vind het bijzonder leuk om via deze stage weer even in het prachtige Utrecht terug te zijn en kijk uit naar de komende tijd... onder de zegen van God! Hartelijke groet en graag tot ziens, Willem Jan de Hek

Evensong & Pub

Op **14 september** gaat "Evensong & Pub" weer van start. Vanaf dat moment is er (vrijwel) iedere week op donderdag een *Evensong* in één van de Utrechtse binnenstadskerken. Kijk op www.evensongenpub.nl voor tijd & plaats. Een uitstekende gelegenheid om een niet-gelovige of niet-kerkelijke buurman, buurvrouw, vriend, vriendin, collega, kennis of familielid mee te nemen!

Startzondag

Op **17 september** staat de ochtenddienst in het teken van de jaarlijkse Startzondag. Na de dienst, waarin het jaarthema centraal staat, is iedereen van harte welkom om gezamenlijk het seizoen te beginnen. Op de startzondag is alles net iets anders dan anders: bij de koffie na de dienst wordt ook taart geserveerd. De professionele "Heel Jacobi Bakt"-jury velde een oordeel over uw bakkunsten, met een serieuze prijs als beloning voor de beste Jacobi-patissier. Na het koffiemoment is er een informatiemarkt en gelegenheid om kennis te maken met verschillende onderdelen van het gemeentelven. Er is een talentenveiling, rondleiding door de kerk, en veel meer, en tot slot met een gezamenlijke lunch. We hopen iedereen op deze zondag te ontmoeten!

Toerusting Bijbelkringleiders

Ben je Bijbelkringleider? Dan heb je als het goed is een uitnodiging gehad voor de toerustingsavonden. Er is er al een geweest, de volgende twee volgen op **12 en 19 september**. Met elkaar stelden we vast dat het goed zou zijn te praten over "Hoe worden onze kringavonden diepgravender en opener?" (12 sept.) en "Ik ben kringleider, maar wat zijn eigenlijk mijn taken?" (19 sept.). We hopen alle kringleiders te zien. Afmelden kan bij Barbara (belamain@hotmail.com). Op 12 september is het ook mogelijk om iemand anders van je kring te sturen, mocht je zelf echt niet kunnen. Tot ziens!

Barbara Lamain,

ds Wim Vermeulen, ds Andries Zoutendijk

Bidden voor de gemeente

We komen elke tweede en vierde maandag van de maand bijeen in de Christoforuszaal van de Jacobikerk, 20.00-21.00 uur. De eerstvolgende keer is maandag **11 september**. Info: Adrie van Binnen-dijk-van Dorp, 030-2724114, gebedsgroep@jacobikerk.nl

Alpha: leiding gezocht

Voor het nieuwe Alpha-seizoen (start donderdag **28 september**) zoeken we *dringend* minstens één en het liefst meerdere mensen die mede leiding willen geven aan de avonden. Als leiding ben je afwisselend verantwoordelijk voor praktische zaken rondom de cursus, het inleiden van een avond, begeleiding van groeps gesprekken en het verwelkomen van de deelnemers. Lijkt het je leuk om je geloof te delen met een groep nieuwsgierige mensen en mee te draaien met een groep kerkgenoten die al ervaring hebben? Dan horen we heel graag van je. Mail (ook voor vragen) naar Simone Aman, alpha@jacobikerk.nl. Alvast bedankt!

Extra collecte Wijkvereniging

Op zondag **17 september** wordt er een extra collecte gehouden. De collectanten verzorgen een derde rondgang voor de Wijkvereniging. De Wijkvereniging ondersteunt activiteiten in de Jacobikerk en draagt bij aan de financiële gezondheid van de Jacobikerk. Van harte aanbevolen. Robin Zeeman, penningmeester

Tijdelijk afscheid

Beste broeders en zusters, – de komende week vertrekken wij voor een periode van negen maanden naar Londen. Jurjan gaat daar als onderzoeker aan de slag in het Hammersmith Hospital. We hopen mee te gaan leven met een van de vele kerken die Londen rijk is. En op afstand proberen we ook nog een beetje betrokken te blijven bij de Jacobikerk. Het ga jullie goed en tot ziens, in Londen of terug in Utrecht. Jurjan, Simone en Lois Aman

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond** 19.00 uur bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, 030-2723287, nieuwsbrief@jacobikerk.nl

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Gerrit Christiaan de Gier

HEILIG AVONDMAAL

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 149: 1, 3

Gods gebod

Zingen Psalm 86: 7

Moment met de **kinderen** *maandlied*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 10:1-11

Zingen Gezang 32: 3, 5

Verkondiging over Jesaja 40:1-2

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij uit de hand van de HEER "het dubbele" voor haar zonden heeft ontvangen.

Zingen Psalm 103: 3, 4

Inzameling van de gaven

Avondmaalsformulier en Geloofsbelijdenis

Gebeden

Zingen (tijdens voorbereiding) Gezang 358: 1, 2, 3, 4

Zingen (aan de tafel) Gezang 14

Onze Vader

Zingen Gezang 330: 1, 3

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Jeremia 36:1-32 (De boekrol van Jeremia verbrand). Ons maandlied is Psalm 136 vers 1 en 4. *Leiding*: groep 1-2 Marijke Floris, 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Dieke de Gier, 7-8 Mirjam Verbeek en Inge van Hierden.

Bloemen. Mevr. Laurman-Suurland (Strawinskystraat 2, Nieuwegein) vierde deze week haar verjaardag; zij krijgt daarom een bos bloemen. Ook geven we bloemen aan Mirjam Vos-de Soet (Duifstraat 51). Zij heeft vele jaren de crèche gecoördineerd en gaat daar nu mee stoppen.

☞ *Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie. Des te groter is de kans dat er genoeg overblijven voor de middagdienst.*

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 103: 5, 9

Gebed

Schriftlezing Jesaja 40:9-11 en 27-31

Zingen Psalm 107: 1, 3

Verkondiging

Zingen Psalm 18: 9, 10 *oude berijming*

Ik kan met U door sterke benden dringen,
met mijnen God zelfs over muren springen.

Des Heren weg is gans volmaakt en recht,
doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt;
Hij is een schild en schutsheer voor de vrome,
voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen.

Wie is een God als Hij in tegenheên?

Wie is een rots dan onze God alleen?

't Is God die mij met sterkte wil omgorden,
Hij doet mijn weg volkomen effen worden,
maakt dat mijn voet als die der hinden snelt
terwijl Hij mij op mijne hoogten stelt.

Hij leert mijn hand heldhaftig orelogen,
mijn strijdbaar' arm verbreekt zelfs stalen bogen.

Mij geeft G' Uw schild; Uw hand heeft mij gesterkt;

Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 20: 2, 4, 7

Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Gewoonlijk is er iedere zondag afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. In de zomermaanden (tot half september) is er wekelijks Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP). De collecte van de wijkdiaconie gaat vandaag naar de slachtoffers van orkaan Irma, Giro 5125 van het Rode Kruis.

Gebedspunten van de week

Bid: – Startzondag: voorbereiding, ontmoeting en oog voor elkaar. Openheid en steun aan elkaar. – Gods Kerk wereldwijd: getuige zijn en volhouden.