



## Bij de diensten

De komende periode hoop ik, als God het geeft, te preken uit Jesaja 36-39. Dit zijn geschiedenissen rond koning Hizkia, die in Israël een hervorming bewerkte in het dienen van God. Het gaat over politieke onrust (belegering), over persoonlijke zorgen (ziekte) en over doorleven met een dreigende toekomst. In al deze omstandigheden komt het erop aan wat je vertrouwen waard is en vooral wie je vertrouwen waard is. Vanmorgen beginnen we met hoofdstuk 36 en een stuk van 37.

Volgende week, **16 juli**, zal ds Vermeulen 's morgens voorgaan. In de middagdienst lezen we opnieuw een uitspraak van Jezus die weinig gelezen en nog minder begrepen wordt, dit keer uit Matteüs 11:12, over de geweldenaars die het koninkrijk der hemelen grijpen met geweld.

Nadat ik in andere gebieden dezelfde ongetemperde temperaturen heb doorgemaakt als de thuisblijvers, verheug ik me nu over het wisselende weer en de buien die ons ongetwijfeld te wachten staan. Zo is het goed, denkt de reiziger, want hier woon ik en dit klimaat ken ik. Blij ook om elkaar weer te zien en iets te hebben om over te praten, al was het maar het weer. AJZ

## Presentatie Hanneke Baart

De afgelopen twee jaar heeft Hanneke Baart gewerkt in West-Azië. Als dank voor het medeleven vanuit de gemeente en als afsluiting van haar uitzendperiode zal Hanneke vandaag na de ochtenddienst vertellen over haar ervaringen. Locatie: achterkerk. Iedereen is welkom!

Namens de thuisfrontcommissie,  
Henriette Floor-Van Randwijk  
henriettevanrandwijk@live.nl

## Gemeenteavond

Op woensdagavond **27 september** vindt er een gemeenteavond plaats in de Jacobikerk. We beginnen om 20.00 uur. Op deze avond hoopt de kerkenraad o.a. het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar te presenteren en bespreken. Het beleidsplan is te vinden op de website.

## Londenreis

Verschillende gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor de Londenreis, van D.V. 14 t/m 16 oktober. We hopen met elkaar een missionaire inspiratietocht te maken langs verschillende kerken in Londen. Ging het tot nu toe aan je voorbij, of aarzel je nog? In verband met reserveren van zitplaatsen in de trein en slaapplaatsen ter plekke is tijdige opgave noodzakelijk. De kosten komen all-in (reizen, slapen, eten) neer op ongeveer € 300. Opgeven kan t/m 15 juli bij Marnix van Berkum (mgmvvanberkum@hotmail.com).

## Kindernevendienst zoekt nieuwe medewerkers

De kindernevendienst is per september op zoek naar vier nieuwe teamleden, één voor groep 3/4 en drie voor groep 7/8 van de basisschool. Lijkt het jou wat om ons team te versterken en één keer in de vier à vijf weken de kindernevendienst te doen en kinderen een Bijbelverhaal te vertellen, met hen te zingen, te knutselen of een spel te doen? Mail Marijke (marijkehoekert@hotmail.com) of Inge (ingevanhierden@gmail.com).

## Koster

In de groep kosteren is nog steeds een vacature. Ben je betrokken op het kerkgebouw en de kerkdienst en hou je van organiseren zonder op te vallen (of lijkt het je leuk je dit eigen te maken)? Dan is het kosterchap wat voor jou. Eén keer per maand vervul je een ochtend- en middagdienst; daarnaast worden bijzondere diensten onderling verdeeld. Je levert een zeer wezenlijke bijdrage aan de zondagse diensten en gaat deel uitmaken van een team van vrijwilligers. Meer informatie is zondags bij de koster te verkrijgen en bij ondergetekende via info@vhbh.nl en 06-42136065. Met vriendelijke groet, Lammert van Hemert

## Bezoek predikanten Midden-Oosten: gastadressen gezocht

In oktober zijn een aantal predikanten uit het Midden-Oosten in Nederland voor een conferentie. Dat wordt gecombineerd met verschillende ontmoetingen met broeders en zusters uit verschillende kerkelijke gemeenten hier in Nederland. Op zondag **8 oktober** zijn deze predikanten aanwezig in de morgendienst van de Jacobi. Zaterdag, 7 oktober komen zij waarschijnlijk aan in Nederland. Wij zoeken mensen die hen een nacht, en wellicht enkele momenten overdag dat weekend willen opvangen. Zij zullen waarschijnlijk zondagavond al weer verder trekken. Wilt u ons helpen met uw gastvrijheid, en zo gelijk kennis maken met medegelovigen in een bijzondere situatie? Neem dan contact op met zwo@jacobikerkerk.nl.

## IZB-Toerustingsochtend voor vrijwilligers in ouderenbezoekwerk

'*Beginnen over het einde*'. De redactie van *Lichtspoor*, uitgave van de missionaire organisatie IZB, organiseert zaterdag **28 oktober** in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Centrale vraag: hoe voer je het gesprek over het naderende levenseinde? Hoe onderken je barrières om erover te praten, zoals verdringing, angst voor de dood of voor het onbekende? Wat is er nodig om "los te laten"? Is er geloofs(on)zekerheid? Kan iemand in vrede heengaan, verzoend met God, met de naasten, met zichzelf? Wie het levenseinde in het pastoraat aan de orde wil stellen, zal eerst zelf zijn/haar eindigheid en kwetsbaarheid onder ogen moeten zien. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de toerustingsochtend "Beginnen over het einde". Nico van der Voet, theoloog, docent en publicist, zal twee lezingen verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) in Amersfoort, begint om 10.00 uur en is vrij toegankelijk. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. In verband met de organisatie is aanmelden nodig (info@izb.nl). Eind september verschijnt een *Lichtspoor*-nummer over dit thema, te bestellen via [www.izb.nl](http://www.izb.nl); om een ruime verspreiding mogelijk te maken, zijn de kosten laag gehouden.

## Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond**, uiterlijk **19.00 uur**, bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, tel. 030-2723287, email [nieuwsbrief@jacobikerkerk.nl](mailto:nieuwsbrief@jacobikerkerk.nl).

Hartelijk welkom in de Jacobikerkerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

**Ochtenddienst**, 10.00 uur*voorganger:* ds A. J. Zoutendijk*organist:* Gerrit Christiaan de Gier**Welkom** en mededelingenGelegenheid voor persoonlijk **stil gebed****Votum en groet****Zingen** Psalm 33: 1, 6, 7**Gods gebod** Gezang 310 uit Liedboek 2013

Eén is de Heer, de God der goden,  
wie buigt voor beelden wordt misleid.  
Ga op de weg van zijn geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn naam hoog, houd die in ere,  
veracht, misbruik de hemel niet;  
dankbaar zal ieder respecteren  
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde  
niet onnadenkend in de wind.  
Dood nooit wie zich niet kan verweren –  
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,  
blijf trouw aan wie u liefde gaf.  
Diefstal kan geen geluk vergroten;  
neem niet uw naaste vreugde af.

Leugen en laster? Valse goden!  
Begeerte baart slechts bitterheid.  
Ga op de weg van Gods geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!

Moment met de **kinderen****Gebod** om Gods Geest bij de opening van het Woord**Eerste Schriftlezing** Jesaja 36:1-21**Zingen** Psalm 62: 1, 2, 3**Tweede Schriftlezing** Jesaja 36:22-37:7**Zingen** Psalm 62: 4, 5, 6, 7**Verkondiging** over Jesaja 36:4b, "Wat is dit voor vrouwen waarmee u vertrouwt?" (eigen vertaling)**Zingen** Gezang 76**Inzamelings van de gaven****Dankgebed en voorbeden****Zingen** Gezang 90: 1, 3, 9, 11**Zegen**

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor Opbouw Wijkgemeente.

☞ *Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie. Des te groter is de kans dat er genoeg overblijven voor de middagdienst.*

**Middagdienst**, 17.00 uur*voorganger:* ds W. J. van Schaik uit Dordrecht*organist:* Karel Demoet**Welkom** en mededelingenGelegenheid voor persoonlijk **stil gebed****Votum en groet****Zingen** Gezang 320: 1, 3, 4**Geloofsbelijdenis****Zingen** Gezang 443**Gebod** om Gods Geest bij de opening van het Woord**Schriftlezing** 1 Petrus 2:1-10**Zingen** Psalm 62: 1, 4, 5**Verkondiging****Zingen** Psalm 131**Inzamelings van de gaven****Dankgebed en voorbeden – Onze Vader****Zingen** Psalm 8: 1, 2, 6**Zegen****Avondgebed**, 19.30 uur, Zuiderkoor

Gewoonlijk is er iedere zondag afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. In de maanden juli en augustus is er wekelijks Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

**Kindernevendienst** (ochtend)

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Exodus 12:1-28 (het Pesachfeest). Ons maandelied is Psalm 96:1.

Zing voor de Heer op nieuwe wijze,  
zing aarde, zing Zijn naam ten prijze,  
boodschap zijn heil van dag tot dag,  
wek bij de volken diep ontzag  
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

*Leiding:* groep 1-2 Marijke Floris, 3-4 Hilda v.d. Stok. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een bijzondere ochtend want ze hebben gezamenlijke nevendienst en ontvangen een gast: Hanneke Baart. Zij vertelt over haar ervaringen tijdens haar zendingswerk. De oudste groepen komen deze zondag samen in de Christoforuszaal (boven). Groep 3-4 zit daarom deze zondag in de Duijfhuiszaal (begane grond).

De **Bloemen** van deze zondag geven we ter bemoediging aan Jasper Nobel (Fruiplantsoen 27). Onlangs overleed zijn vader. Ook geven we bloemen ter bemoediging aan Eduard en Adrie van Binnendijk-van Dorp (Van der Mondestraat 11). Adrie kwam 30 juni thuis uit het ziekenhuis na een operatie. Ook willen we hen bedanken voor de vele taken die zij binnen de gemeente verrichten.