



Bij de diensten

Ds de Jong uit Rotterdam, voorganger deze morgen, heeft geen nadere introductie. Zelf hoop ik de dienst van 17.00 uur te leiden en om 19.30 uur wordt deze zondag besloten met een avondgebed in het Zuiderkoor.

Volgende week, zondag **9 juli**, is collega Zoutendijk weer terug. In de middagdienst begroeten we ds Van Schaik; als student leefde hij mee in de Jacobikerk en onlangs verwisselde hij zijn eerste gemeente Woubrugge voor de Andreaskerk in Dordrecht. Om 19.30 uur is er opnieuw een avondgebed.

Goede samenkomsten toegewenst!

Benoeming. De kerkenraad heeft Lianne van Stuijvenberg (Nieuwegracht 20, 3512 LR) benoemd tot ouderling jeugd & gezin. Het betreft hier een uitbreiding van de kerkenraad, de hoop is dat Lianne dit werk vorm wil gaan geven samen met Martine Klasens. Meeleven in de vorm van gebed of een persoonlijk berichtje is fijn!

Gebed. *Christus, wees Gij een helder licht voor mij. Een leidende ster boven mij. Een begaanbaar pad voor mij. Een vriendelijke Herder achter mij. Vandaag, vannacht, altijd. Amen.* (Columba van Iona, 521-597) WPV

Informatieavond catechese seizoen 2017-2018

Zit je kind volgend jaar in groep 8 of op de middelbare school? Noteer dan de avond van **3 juli** a.s. in je agenda. Om 20.00 uur ben je welkom voor een avond over catecheseplannen in het komende seizoen.

ds Wim Vermeulen, Anne-Marije Wassinkmaat,
ds Andries Zoutendijk

Presentatie Hanneke Baart

De afgelopen twee jaar heeft Hanneke Baart gewerkt in West-Azië. Als dank voor het medeleven vanuit de gemeente en als afsluiting van haar uitzendperiode zal Hanneke **9 juli** na de ochtenddienst vertellen over haar ervaringen. Locatie: Zuiderkoor. Tijd: 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Namens de thuisfrontcommissie,
Henriette Floor-Van Randwijk
(henriettevanrandwijk@live.nl)

Terugblik gemeentedag

Zaterdag 24 juni... de gordijnen gaan open en het regent. Even denk je dan als commissie: "Hoe moet dit goedkomen?" Maar het kwam goed! We kijken terug op een mooie dag. Het was een dag van ontmoeting en vol inspiratie. Rikko Voorberg heeft ons aangemoedigd om inhoud te geven aan datgene wat ons raakt. Zo kunnen we handen en voeten geven aan het bouwen in Gods Koninkrijk. Na de lezing is er gesmuld van heerlijke gebakken cake en taart en daarna volgden de workshops. In de keuken was het één groot feest. Daar leefde jong tot oud zich uit op het maken van Pizza's, waar we tijdens de borrel allemaal van konden smullen. Buiten is er gezaagd door de kinderen en vuurtje gestookt. In andere workshops was het stil en ging men op zoek naar rust en ruimte. Er zijn kunstwerken gemaakt: prachtige kettingen en schilderijen. Anderen zijn geïnspireerd door Luthers ideeën en weer anderen leefden zich uit bij het theater. Zo maar een greep uit deze dag. De dag werd afgesloten met een barbecue. We kunnen jullie vertellen dat een barbecue het ook prima doet in de regen. Dank aan iedereen die er was – en we hopen dat deze terugblik ook volgend jaar weer veel mensen naar de gemeentedag brengt.

Een hartelijke groet van de commissie
Annerisca, Myrthe, Niek, Wendy en Nieske

Noodoproep: Utrechters gezocht voor maand juli

Het opvanghuis voor vluchtelingen met een negatieve status "Toevlucht" dreigt in de maand juli niet open te kunnen zijn door gebrek aan vrijwilligers (i.v.m. vakantie). Dit betekent dat zo'n 20 mannen voor heel wat dagen geen overnachtingsplek hebben en buiten moeten slapen. Ben jij in juli beschikbaar en wil je helpen? (Ja dat wil je!!) Mail dan winteropvangrecht@gmail.com

Wat je doet als vrijwilliger: je bent vanaf 19.45 uur samen met een andere vrijwilliger op de opvang (in de buurt van het Wilhelminapark). Daar zet je koffie/thee etc. Tussen 20.00 en 23.00 uur doe je de voordeur open als de mannen aanbellen. Tussendoor kijk je voetbal, speel je spelletjes, geef je Nederlandse les of maak je een praatje – kortom: je hebt samen een gezellige avond. 's Nachts slaap je op een eigen kamer. 's Ochtends om ongeveer 7.00 uur doe je een kloprondje om de mannen wakker te maken, je zet ontbijt klaar en om 8.15 zorg je dat iedereen weer buiten staat.

Zendingsbussen: Wilbert en Rima

Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn ondertussen bekende namen voor ons. In de zomermaanden (kwartaal 3) is de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk bestemd voor hun werk in Libanon (uitgezonden door Interserve). Wilbert werkt als studentenpredikant, Rima als docente theologie. Een nieuwe generatie theologen (Libanezen, Palestijnen, Iraniërs en Syriërs) wordt opgeleid tot predikanten, kinder- en jongerenwerkers. Een nieuwe generatie die de kerk in het Midden-Oosten mag dienen en zo tot zegen mag zijn. Midden in een situatie van oorlog en geweld verlangen Rima en Wilbert ernaar studenten een hoopvolle toekomst te geven, waar mensen in vrede en vrijheid kunnen leven en geloven. Dat verlangen bidden wij mee toch?

De ZWO-commissie

Gebedspunten voor deze week

Wilbert en Rima (zie bericht hierboven) vragen uw voorbede voor de studenten om hen heen, in het bijzonder degenen die zich onzeker voelen over de toekomst; en voor de talloze Syrische vluchtelingen in Libanon, die steeds meer in de vergetelheid dreigen te raken.

Evensong

Donderdagavond **6 juli** is er om 20.00 een evensong in de Jacobikerk in het kader van het project "Evensong & Pub". Zangers zijn dit keer de mannen van het Martini Boys Choir uit Sneek. Na de vakantie gaat het project verder!

Muziektalent gezocht voor Jacobiconcert in november

Commissie Jacobi Concerten organiseert op zaterdag **18 november** 2017 om 20.00 uur voor de tweede maal een concert met muzikaal talent uit de Jacobikerk. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. U/jij bent van harte uitgenodigd om (weer) mee te doen. Muziek is leuk en verstevigt het gemeentegeroep. Aanmelden kan al via organist@jacobikerk.nl

Namens de Commissie Jacobi Concerten,
Gerrit Christiaan de Gie

Wandelen

Donderdag **6 juli** maken we bij Rhenen de klompenpadwandeling Grift en Graftenpad van 13,5 km. We verzamelen uiterlijk om 9.15 uur op station Utrecht Centraal bij de lift naar spoor 15.

Lenie van Bommel, 0302730268, lenievbommel@gmail.com

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond**, uiterlijk **19.00 uur**, bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, tel. 030-2723287, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl.

Hartelijk welkom in de Jacobikerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds P. L. de Jong uit Rotterdam

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 138

Gods gebod

Zingen Gezang 21: 5, 6, 7

Moment met de **kinderen** *Maandlied (zie onder)*

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Handelingen 8:26-40

Zingen Psalm 87

Verkondiging

Zingen Psalm 68: 11, 12

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 16

Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Bijbelgedeelte Exodus 8:1-10:29 (de Farao geeft zich niet over).

Ons maandlied is Psalm 96:1.

Zing voor de HEER op nieuwe wijze
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

Leiding: groep 1-2 Corine van Steeg, groep 3-4 Hans Vlaardingerbroek. De kinderen van groep 5-8 blijven in de kerk.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie en voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP).

☞ *Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie. Des te groter is de kans dat er genoeg overblijven voor de middagdienst.*

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds W. P. Vermeulen

organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 146: 1, 2, 3 *oude berijming*

Prijs de HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Vest op prinsen geen betouwen,
waar men nimmer heil bij vindt:
zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt
keren zij tot d' aarde weer,
storten met hun aanslag neer.

Zalig hij die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij die, door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
vestigt op den HEER, zijn God.

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 385

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 131

Zingen Psalm 131

Verkondiging

Zingen Psalm 62: 1, 4, 5

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden – Onze Vader

Zingen Gezang 409: 1, 3, 4, 5

Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds Wim Vermeulen

Gewoonlijk is er iedere zondag afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. In de maanden juli en augustus is er wekelijks Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.