



Van de wijkpredikant

Wij zijn onderweg naar het hoge feest van Pasen, het centrale heilsfeit voor Israël en door Jezus Christus ook voor ons, wij die uit de volken geroepen zijn. Het hoge feest komt tot ons langs een lage en diepe weg. Op **Witte Donderdag**, **Goede Vrijdag** en **Stille Zaterdag** zullen wij het lijden, sterven en begraven worden van de Heiland gedenken. Op de Goede Vrijdag vieren wij het Heilig Avondmaal, waarvan Jezus tegen zijn leerlingen zei dat hij er zeer naar verlangde om dit met hen te delen (Lucas 22:15). Deze samenkomsten beginnen steeds om 19.30 uur.

Op de **Paasmorgen** zingen wij vanaf 9.45 uur Paasliederen met orgel en trompet. In de middagdienst hoop ik voor te gaan en in de avonddienst ds Vermeulen, die ook in de ochtenddienst het Paas-evangelie zal verkondigen. Op de **Tweede Paasdag** zal Prof. H. van den Belt uit Woudenberg de dienst leiden. Mogen onze harten en monden vervuld worden van Gods lof.

In het gezin van David-Jan en Lona Jansen (Koningsweg 181, 3585 LC) werd op 23 maart een tweede kind geboren, Christiaan Johannes. Chris is de broer van Annemijn en het lijkt me geen nadeel wanneer je als eerste zoon een oudere zus hebt. Meisjes zijn eerder wijs dan jongens en daar kun je van profiteren. Maar voorlopig moet de wijsheid van de ouders komen en die moeten het weer hebben van Gods Geest. Net als wij allemaal.

Van harte goede dagen gewenst in de Goede of Stille Week, AJZ

Premarriage course gaat van start

Op **29 april** en **20 mei** wordt de premarriage course weer aangeboden. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Ook als je geen trouwplannen hebt en wilt investeren in je relatie, ben je van harte welkom. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Meer informatie vind je op de website van de Jacobikerk. Vragen? Neem contact op met Roberto Postma (robertopostma@gmail.com) of Geerjanne den Hartog (gidenhartog@gmail.com).

Paasontbijt

Beste gemeenteleden, – op zondag **16 april** a.s. is het eerste Paasdag. Wij nodigen u uit om deze dag te beginnen met een ontbijt voorafgaand aan de dienst. Het ontbijt heeft als doel het gezamenlijk beginnen van de paasmorgen en het leveren van een financiële bijdrage aan onze gemeente. Om 8.15 uur gaan we in de Pelgrimszaal aan tafel. Aansluitend kunt u de kerkdienst bezoeken. De kosten voor het ontbijt bedragen € 7,50 per persoon, of € 17,50 voor een gezin. U kunt voorafgaand aan het paasontbijt contant betalen. Opgave t/m 9 april per e-mail: driessenevert@gmail.com, of met aanmeldbriefjes die de komende periode geregeld tijdens de ochtenddienst in de banken zullen liggen.

De fondsenwervingscommissie

Klokken die zwijgen...

In de Lijdenstijd of veertigdagentijd (de weken voorafgaande aan Pasen) is het luiden van de klokken op de Utrechtse kerktorens bewust beperkt gehouden. Zo ook op de Jacobitoren. Voor de erediensten 's morgens en 's middags wordt een klok minder geluid. Op Palmzondag wordt één uitzondering gemaakt, dan luidt de oude Salvator met de Jakobus- en de Johannes de Doperklok. Daarna, in de Stille Week, op Witte Donderdag, luidt enkel nog de Jakobusklok. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, wordt er bewust niet geluid: **“de klokken zwijgen”**. Deze beperking van het klokkeluiden in de lijdenstijd gaat terug op een oud gebruik, waarbij de klank van metaal in verband werd gebracht met de hamer en spijkers van het kruis. (Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom in de passiemuziek van J. S. Bach geen instrumenten van metaal klinken). Op de Paasmorgen luiden alle vijf klokken uitbundig in een “volgelui”, met een centrale rol voor de oudste en belangrijkste klok; de Salvator uit 1479. Kees van den Ham

Hongersnood in Afrika

Het zal u niet ontgaan zijn dat in Afrika en dan met name in de landen Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen een enorme hongersnood gaande is. Deze ramp eist in een razendsnel tempo steeds meer onschuldige levens. Op biddag hebben wij als gemeente hiervoor al geld ingezameld tijdens de collecte. Er is tijdens die dienst een mooi bedrag van € 1.105,07 opgehaald. Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken. Ook op Koningsdag vragen wij uw aandacht voor deze ramp. Het geld dat Jacobi in Ak-cie ophaalt wordt gegeven aan Giro 555. Wilt u zelf geld overmaken of meer informatie lezen over deze ramp en de hulp die wordt geboden? Check dan www.giro555.nl. Van harte aanbevolen!

namens de diaconie, Wendy Gremmé

Alphacursus

De Alphacursus is al weer vijf weken onderweg met elf deelnemers en zes teamleden. Dit weekend zijn we met elkaar in de Wittenberg en spreken we over de Heilige Geest. Enkele deelnemers vinden het door hun streng-christelijke opvoeding moeilijk een persoonlijke en liefdevolle God te herkennen. Anderen nemen vooral deel omdat hun gelovige partner dat stimuleert. De diversiteit is groot! Wilt u met ons meebidden dat Hij alle harten raakt en het goede nieuws binnenkomt? Het Alphateam

Choir Festival

Op **10 juni** vindt de tiende editie van het Utrechtse Choir Festival plaats. Het Choir Festival is een multicultureel evenement waaraan verschillende Utrechtse kerken met allerlei achtergronden meewerken. Het levert al jaren een vrolijke mengelmoes op van allerlei talen, muziekstijlen en instrumenten op. Ook de Jacobikerk is gevraagd om mee te doen. We willen proberen om met elkaar een ad hoc-koor te vormen. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan vóór **23 april** bij Gerben van der Werf (gerbenvanderwerf94@gmail.com). Er zullen drie à vier repetities gepland worden, meer info ontvang je na aanmelding. Het repertoire wordt in ieder geval heel afwisselend. Een beetje noten kunnen lezen is wel heel handig, maar zin om mee te doen is veruit het belangrijkste.

Muzikale en culinaire Italiaanse wijn/spijsavond

Zaterdagavond **6 mei** kan er weer genoten worden van heerlijk eten, uitmuntende wijn en goed gezelschap. En iets nieuws: muziek! Organist Gerrit Christiaan de Gier verleent zijn medewerking en zal tussen de gangen door Italiaanse muziek ten gehore brengen. Onder de prachtige gewelven van de Jacobikerk maak je een ontspannen en gezellige avond mee. De opbrengst van deze avond gaat naar het missionaire project. Kortom, hier mag je niet ontbreken! Tijd: 19.00–22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Kosten: € 30. Opgeven kan via wijnproeverij@jacobikerk.nl. Met vriendelijke groet, Maurits van Stuijvenberg

24 april: eetgroep Leidsche Rijn

Woon jij in Leidsche Rijn, Vleuten of De Meern en leer je graag wijkgenoten uit de Jacobi beter kennen? Dan ben je van harte welkom bij de eetgroep. Maandag **24 april** eten we weer met elkaar. Wil je aanschuiven of op de hoogte gehouden worden? Mail dan gidenhartog@gmail.com of [bel/app 06-50696186](tel:06-50696186).

Kerkschoonmaak

Zaterdag **22 april** wordt de kerk weer schoongemaakt. De kringen *Zuilen 3*, *Belijdeniskring 2011* en *Lombok* zijn aan de beurt om te komen helpen. We beginnen om 9.00 uur en gaan door tot ca. 13.00 uur.

Gerrieke Bouwman, Roland Jansen,
Marieke Westerhout en Lydia Westerhout

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond**, uiterlijk **19.00 uur**, bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl, tel. 030-2723287.

Hartelijk welkom in de Jacobikerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: dr H. de Leede uit Amersfoort

organist: Gerrit Christiaan de Gier

geen opgave van de liturgie ontvangen

Kindernevendienst

Vandaag gaan we door met het Paasproject. Het thema is: "Het moment dat alles verandert". Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een nieuwe tijd is aanbroken. We de verhalen uit Marcus, en met elk verhaal komt deze nieuwe tijd dichterbij. Elke stap die Jezus zet, brengt ons dichterbij "het moment dat alles verandert". Het bijbehorend symbool is een zakhorloge. Dit komt elke week terug. We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Marcus 15:22-47 (Jezus wordt gekruisigd). Ons maandelied is Lied 539: 1 en 5.

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen

Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Salomé als hulpouder), 3-4 Hans Vlaardingbroek, 5-6 Dieke de Gier, 7-8 Nico de Groot.

De **bloemen** geven we deze zondag ter felicitatie aan mevrouw Ouwens (Colombiadreef 9), die onlangs haar verjaardag vierde. Ook mevrouw Bakker krijgt bloemen (Pal Maleterstraat 25), zij viert vandaag haar verjaardag.

De **Collecten** zijn vandaag bestemd voor Kerk in Actie (totale werk) en het kerkelijk werk onder mensen met een verstandelijke beperking.

Gebedspunten voor deze week

Dank voor het Woord van God.

Bid voor ◇ *Alphacursus*: Gods Geest en leiding tijdens gesprekken.

◇ *Reina van Wetten*: veilige terugreis uit Oekraïne.

☞ *Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst?*
Leg hem terug op de infobalie.

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor

liturg: Johannes ten Hoor

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

organist: Kees Geluk

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk **stil gebed**

Votum en groet

Zingen Psalm 124: 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 30: 3, 4 *oude berijming*

Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
Geeft lof de Heer, die eeuwig leeft;
zijn vlekkeloze heiligheid
zij ter gedachtenis verbreed.
Een ogenblik moog' ons doen beven.
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

Perst eens de bitt're tegenspoed,
des avonds, het benauwd gemoed
tot naar gejammer en geklag;
nauw rijst des morgens vroeg de dag,
of God verleent, in plaats van lijden,
weer stof tot juichen en verblijden.

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Filippenzen 1:20-26

Zingen Gezang 183: 5, 6, 7

Verkondiging aan de hand van vraag & antwoord 42 van de Heidelbergse Catechismus: *Nu Christus voor ons gestorven is, hoe komt het, dat ook wij moeten sterven? – Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.*

Zingen Psalm 73: 12, 13 *oude berijming*

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bange nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 403

Zegen