



Van de missionair predikant

Komende woensdag is er de jaarlijkse **bidstond** voor "gewas en arbeid", aanvang 19.30 uur. We brengen het concrete leven van alle dag voor Gods aangezicht. Ik hoop je te ontmoeten.

Zondag 12 maart gaat in de ochtenddienst collega Zoutendijk voor en in de middagdienst ds D. M. van de Linde uit Rotterdam. 's Avonds om half acht is er een Avondgebed in het Zuiderkoor.

Zieken. Mevrouw K. Breddels-Verschoor (Bosschastraat 3) verblijft tijdelijk in het Bartholomeüsghasthuis (Lange Smeestraat 40). Zij heeft bij een val haar pols gebroken. WPV

Bloemen

De bloemen van deze zondag geven we ter felicitatie aan mevr. Dalmeijer-van 't Hoog (Ornsteinsingel 93) en ter bemoediging aan dhr. Köhler (Lohengrindreef 15).

Kindernevendienst

We beginnen vandaag met het Paasproject. Het thema is: "Het moment dat alles verandert". Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een nieuwe tijd is aangebroken. We de verhalen uit Marcus, en met elk verhaal komt deze nieuwe tijd dichterbij. Elke stap die Jezus zet, brengt ons dichterbij "het moment dat alles verandert". Het bijbehorend symbool is een zakhorloge. Dit komt elke week terug. Deze zondag hebben we het over het Bijbelgedeelte Marcus 14:1-11 (Jezus gezalfd met nardusolie). Ons maandlied is Psalm 87:4.

Zij zullen saam, de groten en de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen."

Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Elies als hulpouder), groep 3-4 Rianne Twijnstra. De kinderen van groepen 5 tot en met 8 blijven in de kerk.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor Stedelijk Diaconaal Doel 1 (Voedselbank) en voor Opbouw Wijkgemeente.

De **Biddagcollecte** op woensdagavond 8 maart is bestemd voor de Hoorn van Afrika. Het weerfenomeen La Niña heeft volgens de VN voor 11,2 miljoen mensen geleid tot hongersnood. Het diaconale project van de GZB werkt samen met verschillende hulporganisaties om de bevolking te helpen, met als doel het leven van arme en kwetsbare mensen weer perspectief te geven.

Alpha start: er is nog plaats voor deelnemers en koks

Op 9 maart start de nieuwe Alphacursus. Een mooi aantal cursisten heeft zich al opgegeven om het gesprek aan te gaan over vragen als "Is er meer?" of "Wat is geloven?" Opgeven is nog mogelijk, dus neem gerust een uitnodiging van de informatiebalië mee om burens, collega's of vrienden mee te vragen. Iedere avond begint met een smaakvolle maaltijd, gevolgd door een korte inleiding en bespreking in groepjes. Voor 9 maart, 6, 13 en 20 april zoeken we nog koks. Houd je van koken en vind je het leuk om een keer de sfeer te komen proeven bij Alpha, mail dan pieternelquik@gmail.com. Meer informatie: alpha@jacobikerk.nl of www.jacobikerk.nl.

Help De Toevlucht aan een nieuwe locatie!

Toevlucht Utrecht, de nachtopvang voor mannen zonder verblijfspapieren, is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor 25 à 30 slaapplekken. De opvang kan niet langer in het huidige gebouw van het Leger des Heils plaatsvinden, omdat het pand moet worden gesloopt. Men zoekt naar een onderkomen, met naast de ca. 30 slaapplekken ook een huiskamer, administratieruimte, voorraadkamer en twee douches en twee toiletten. Weet u een geschikt pand in Utrecht waar De Toevlucht kan neerstrijken? Neem dan contact op met Jan de Kruijf, Stichting de Toevlucht (www.toevluchtutrecht.nl)

Groot Huisbezoek: Bidden

Van 13 t/m 21 maart worden de Groot Huisbezoek-avonden gehouden op verschillende plaatsen in de stad, bij gemeenteleden thuis. Het thema dit jaar is: *Ademhaling van de ziel*, over bidden en voorbede. Bidden is de ademhaling van de ziel. Inademen: opnemen wat God je zegt. Uidademen: reageren door lofprijzing, klacht en voorbede. Ademhaling gaat gestaag door, in een vast ritme. Zo niet, dan word je kortademig of je sterft. Onderzoek wijst uit dat er veel gebeden wordt – maar niet regelmatig. Bid zonder ophouden, schrijft Paulus. Hoe kun je dat invullen?

Hier volgen de data en adressen per wijk:

Sectie 1 – BINNENSTAD (Binnenstad): 14 maart op de Nieuwegracht 133D en 21 maart op de Nieuwegracht 20. Opgave bij Barbara Lamain, [contactinfo](mailto:contactinfo@nieuwegracht.nl) zie hieronder.

Sectie 2 – ZUIDOOST (Dichterswijk, Rivierenwijk, Tolsteeg en Rotsoord, Hoograven en Lunetten): 14 maart op de Roelof Drosthof 36 en 20 maart op de Aquamarijnlaan 27. Opgave bij Hilbert Onvlee, hilbertonvlee@hotmail.com; 06-38221324.

Sectie 3 – NOORD (Ondiep, Tuindorp, Tuinwijk, Overvecht): 15 maart op de Katherijn van Leemputdreef 15 en 20 maart op de Prof. Hugo de Vrieslaan 58. Opgave bij Christiana Naaktgeboren, christiana@ucla.edu; 06-28175738.

Sectie 4 – WEST (Zuilen, West, Leidsche Rijn, Vleuten- De Meern): 15 maart op de Oswald Wenckebachhof 6. Opgave bij Jaco Blokland, jacobloklank@gmail.com; 06-10951434.

Sectie 5 – OOST (Huizingalaan/Karel Doormanlaan, Wilhelminapark, Abstede, Oudwijk, Oost): 15 maart op Oudwijk 47 en 17 maart op de Bekkerstraat 46. Opgave bij Gerrit van den Brink, gerritvdrink@gmail.com; 06-16108026.

Sectie 6 – ZUIDWEST (Nieuw Engeland en Thomas à Kempisplantsoen, Lombok, Oog in Al, Kanaleneiland, Transwijk): 13 maart op de Cremerstraat 56 en 15 maart op de Thomas a Kempisweg 13. Opgave bij Marleen van Meijeren, 030-2657049, marleenvanmeijeren@planet.nl;

De uitnodiging per brief volgt. Uw wijkouderling ontvangt uw opgave graag enkele dagen voor de datum. Voor vragen kunt u / je contact opnemen met: Barbara Lamain (belamain@hotmail.com; 06-30954748). We hopen u allen te ontmoeten op deze avonden!

Kerkschoonmaak

Zaterdag 18 maart wordt de kerk weer schoongemaakt. De kringen **5+2, Noordoost en Lev** zijn aan de beurt om te komen helpen. We beginnen om 9.00 uur en gaan door tot ongeveer 13.00 uur.

Gerrieke Bouwman, Roland Jansen,
Marieke Westerhout en Lydia Westerhout

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom tot de voorafgaande **donderdagavond**, uiterlijk **19.00 uur**, bij Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl, tel. 030-2723287.

Psalm 103: 5, 6 oude berijming

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,
noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden:
Hij is het die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden;
hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen die Hem vrezen
de gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan;
zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.

Hartelijk welkom in de Jacobikerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com). We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur

voorganger: ds W. P. Vermeulen

Zingen Gezang 289 (Liedboek 2013)

HEER, HET LICHT van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

HEER, IK KOM in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij. – Refrein

HEER, HOE MEER wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, -
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertellen.
Schijn in mij, schijn door mij. – Refrein

Votum en groet

Zingen Psalm 89: 1, 3

Verootmoedigingsgebed

Zingen Opwekking 60

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. (2x)
Wij aanbidden U, Heer, / U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, dank U wel. (2x)
Heer, U maakte ons vrij, / in uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. (2x)
Vul ons hart voor altijd / met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

U bent heilig, heilig, heilig Heer. (2x)
Machtig God, zie ons staan, / neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maranatha, Heer Jezus, kom terug. (2x)
Wij verwachten U, Heer. / Hoor, wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Gods gebod

Zingen Opwekking 194: "U maakt ons één" →

Moment met de kinderen

Gebod om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Exodus 24:12-18 · Matteüs 17:1-3 · 2 Petrus 1:16-19

Zingen Gezang 545 (LB2013): "Christus staat in majesteit" →

Verkondiging

Zingen Psalm 89: 5, 6

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 89: 7, 8

Zegen

Middagdienst, 17.00 uur

voorganger: ds A. J. Zoutendijk

Votum en groet

Zingen Psalm 77: 4, 5

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 77: 6

Gebod om Gods Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing Hebrëeën 5: 1-10

Zingen Gezang 175: 1, 2, 4

Verkondiging over vraag & antwoord 37 van de
Heidelbergse Catechismus

Zingen Psalm 103: 5, 6 *oude berijming* z.o.z., rechtsonder →

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 440: 1, 2, 3

Zegen

Avonddienst 19.30 uur, Zuiderkoor

voorganger: ds Wim Vermeulen

Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur.

Opwekking 194: "U maakt ons één"

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U (2x)
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van U gezin (2x)

Gezang 545 (Liedboek 2013): "Christus staat in majesteit"

Mozes en Elia zijn zijn getuigen, want zij weten: Hij voltooit de lange lijn van de wet en de profeten. Halleluja.	Daarom spreken zij met Hem van zijn uitgang en zijn lijden later te Jeruzalem in de volheid van de tijden Halleluja.
--	--

Uit de hemel komt een stem die het visioen komt schragen: Deze is mijn Zoon; op Hem rust mijn eeuwig welbehagen. Halleluja	Zo wordt God in glans gekend; Hij, het licht van ons verlangen, woont niet in een aardse tent, maar op onze lofgezangen. Halleluja.
--	---